

Samling i Saxdalens IF på sista april

TORSDAG 19 APRIL 2007

SAXDALEN

Inför valborgsmässan i Saxdalens IF på sista april görs en gemensam aktion mot det tilltagande ungdomsfylleriet.

När man avvecklat på andra håll i kommunen kommer det allt fler hit till Saxdalens IF på sista april och det har med sig en hel del problem,

säger Kennet Gustavsson, ordförande i Saxdalens IF.

Det har yttrat sig i form av fylleri och skadegörelse. Bland annat drabbades Skolskogen hårt förra året, det område som genom frivilliga krafter gjorts iordning för barnen i byn.

Nu har Skolskogen ställts i ordning igen och för att förhindra ny skadegörelse kommer området att bevakas på sista april och dessutom kommer det att förläggas aktiviteter dit.

Det är Saxdalens IF och föräldraföreningen som samverkar när det gäller beredskapen inför sista april.

Kennet Gustavsson uppger att bå-

de polis och fältassistenter kommer att dyka upp i Saxdalens IF på måndag.

Som vanligt blir det en traktorkortege med snögubbe genom byn, brasa, fyrväxter och sång av byns egen manskör.

TORBJÖRN SVENSSON



Ett åkéri som bara växer

TORSDAG 26 APRIL 2007

GRÄNGESBERG

Brian Falks åkeri blir allt större. I vecka öppnar han verkstad för lastbilar i Grängesberg. En person kommer jobba på verkstan. Taget har nu tolv anställda, berättar Falk.

Brian Falk stötte på patrullan för drygt ett år sedan och sökte om bygglov för en garage hemma i Saxdalens område. Jag har hans åkeri D A Transport AB sex lastbilar, grävmaskiner och en traktor och fordonen står parkerade på Skakelbackens industriområde.

Åkeriet i före detta iscentralens lokaler, har verkat sedan Brian Falk hyr cirka 150 kvadratmeter av Gränges Garagförening. Orsaken till att jag öppnar verkstad är att Högostas åkeri stänger sin verkstad.



Verkstad nästa. Brian Falk stärker sitt åkeri och öppnar i Grängesberg en verkstad för lastbilar. Detta i samband med att Högostas åkeri stänger sin verkstad.

Foto: GUNNE RAMBERG

Ett år senare hade styrkan vuxit med tre chaufförer och dessutom fanns en platschef i Grängesberg. Å andra sidan hade en på verkstan försunnit.

Vid tiden nu har antalet

mera bara är två - tre av företagets långtradare som är stationerade i Grängesberg. Fortfarande har man åtta - nio bilar som kör transporter åt Spendrups men

det fortfarande åtta anställda som är bosatta i Ludvikaområdet.

Totalt sett utgör transporterna åt Spendrups en ganska stor del av företaget.

2005 omsatte företaget 82 774 000 kronor och noterade ett rörelseresultat på 6 754 000 och ett resultat efter finansnetto på 1 114 000.

Brian Falks åkeri omsatte

ägare lovär att rusta

är dock inte 50 000 kronor för de två husen som ett klipp

lägt bud och tydligen var det ingen annan som var intresserad. Men något klipp är det inte.

Astrid Jedenmalm har sedan slutet av 80-talet i sitt bolag sysslat med att förmedla bostadsrätter och mindre hyreshus. Nu ser hon framför sig en hel del arbeten med att rusta husen i Saxdalen. Jobb som redan börjat så smärt.

- Husen är byggda 1952, om jag inte missminner mig, och bland annat behöver taken bytas. Jag har fått offerat på det den taket och det kommer att kosta 193 000 kronor.

Det arbetet ska vara klart i augusti. Oljepannona i båda husen kommer att ersättas med system med elvärme, fasaderna ska målas och balkongerna åtgärdas, ja, det är massor.

- Allmänt sett är husen som byggdes på 50-talet ofta välbyggda och väl värda att bevara. Jag föll för det här området, det ligger väldigt naturskönt, framhäller Jedenmalm som inte utesluter en flytt till Saxdalen.

MÅNDAG 30 APRIL 2007



Vill uppmärksamma

Ett stort tack till alla som arbetade och ställde upp på olika vis med Väborgsmässofirandet i Saxdalen.
Saxdalen IF/Roger P.

Billiga hus ska renoveras

Advokat Olof Riesenfeld har lyckats sälja merparten av husen som ägdes av Ludvikaborgen förvaltning AB som gick i konkurs hösten 2005.

Undantagen är de två husen i Grängesberg som är olikas skäl har funnits men blivit någon affär. Vad gäller de två husen i Saxdalen hoppades Riesenfeld få 250 000, men fick sälja dem för 50 000 kronor. Köparen planerar för en genomgripande rust.

Behöver rustas. Nya ägaren räknar med att lägga ned flera hundra tusen kronor på renovering av de två husen i Saxdalen. Bild annat kommer oljepannona att ersättas med elvärme. Med tanken på avståndet till Stockholm och att

TORBJÖRN GRANLING
0240-882 08

ett

säg

Valborgsfirande i Cassels

LÖRDAG 28 APRIL 2007

RÄNGESBERG

I sedvanlig ordning inbjuder Ludvika Musikkår och Saxdalens Manskör till vårkonsert i Cassels.

Till skillnad mot tidigare har man i år förlagt arrangemanget till dagen före valborgsmässaften.

Detta är gjort med tanke på att de båda enheterna tillsammans har haft ett flertal engagemang den aktuella vällan och därmed tvingas till ett ganska jäktigt program.

Nu lägger man alltså konsernen redan på söndag kväll.

Å programmet den här vällan står bland annat sopperier på melodier av Albert Taube – plats för allting – och Povel Ramel. Svenskt så det förlär, alltså. Som lokal kuriosa kan också nämnas att kören och män kommer att framföra den ländsk värvisa, skriven förra smedjebacksbon och medlemmar av Visor vid Västman Anders Heden.

Han är numera, sedan många år, verksam i Jämtland och ansedd som en av



Tar ton. Saxdalens Manskör sjunger in våren i Cassels dagen innan valborgsmässaften.

Foto: GUNNE RAMBERG/arkivbild

länetts mera framträdande kompositörer finns med i ett visprofiler. Flera lokala

Givetvis står Sköna maj.. och andra traditionella vårsånger.

sånger på programmet den här kvällen.

Vårkonsert med allsång lockade många

RÄNGESBERG

Vårkonsert med allsång har blivit en populär tradition i Cassels.

I söndags lockade arrangemanget med Saxdalens manskör och Ludvika musikkår 180 personer.

Efter en inledning med "Det är våren" i bästa allsångssång tog Saxdalens manskör över sjungandet på egen hand en stund.

Med klockrena stämmer dämde männen från Saxdalen i med Sveriges mest typiska vårsång, Herman Sætherbergs Längtan till landet som även är känd som Vinern rasat.

Sen tog manskörens Lars Persson till orda.

– Det här Vårkonserten

MÅNDAG 30 APRIL 2007



Saxdalen får butik igen

TORSDAG 10 MAJ 2007

SAXDALEN

Den lilla butiken vid Saxens strand kommer att öppnas på nytt.

– Jag tar över den 1 juni och öppnar butiken i sommar, berättar Kerim Ötekivilcim, 54, Grängesberg.

För tre veckor sedan sålde han Dalaportens Gatuskök i Grängesberg, som han drivit i tio år. Nu riktar Kerim Ötekivilcim in sig på att satsa det mesta av sin tid och kraft på livsbutiken i Saxdalen.

– Butiken kommer att vara öppen alla dagar i veckan. Vad det blir för öppettider är inte bestämt, men det kan bli från tio på förmiddagen till nio på kvällen.

Kerim Ötekivilcim fick betala 300 000 kronor för fastigheten. Utöver den summan tillkommer stora slantar för investering i ny inredning, exempelvis kylar och frysar.

– Saxdalens Livs blir namnet på butiken och jag hoppas förstås att saxdalsborna kommer att handla i butiken. Jag förväntar mig naturligtvis också många turister bland kunderna.

Saxdalsbon Linda Falk, som drev butiken fram till den 11 februari i fjol, är givetvis glad över att butiken



Butiken är räddad. Linda Falk har sålt fastigheten vid Saxens strand till Kerim Ötekivilcim som fick betala 300 000 kr.

Foto: PETER

har fått en ny seriös ägare som ser långsiktigt på förväret.

– Det känns jätteskönt att affären är klar och att byn

åter får en butik. Framför allt är det många äldre i byn som har saknat den.

Parterna har sedan i augusti i fjol från och till diskuterat fastighetsaffären. Linda Falk har varit angelägen om att hitta någon som vill driva butiken.

Men om det hade spruckit, skulle byggnaden ha sålts för annat ändamål.

– Jag annonserade ut den på internet och fick ett 50-tal svar där man var intresserade av att forslas bort byggnaden och ställa upp den på

annan plats som sommarstuga. Jag skulle ha fått bättre betalt om jag valt det alternativet, men byn behöver en butik. Även vi i vår familj kommer naturligtvis att besöka butiken för att göra en del inköp, framhåller Linda Falk.

Kerim Ötekivilcim planerar att driva Saxdalens Livs till sammans med två av sina söner. Under nästa år kan det eventuellt bli tal om att bygga ut butiken så den blir dubbelt så stor, det vill säga runt 100 kvadratmeter.

I framtidsplanerna även försäljning av gatusköksartiklar och hamburgare.

– Jag älskar Saxdal är så fint och vacker bor bra i Grängesberg jag skulle gärna flytta till Saxdalen, säger Kerim Ötekivilcim som ser fram emot sommaren med all svaghet och med i butiken.

TORBJÖRN GRANLUND
024-510000
torbjorn.granlund@...com

Protesterar mot trådlöst

SAXDALEN. En kvinna i Saxdalen har överklagat ett beslut av miljö- och byggnämnden om att tillåta installation av trådlöst bredband i området.

Nämnden behandlade

Bakgrund | Butikerna i Saxdalen

Fram till 60-talet fanns det fem livsmedelsbutiker i Saxdalen.

Vid Gruvvägen, nära fotbollsplanen, låg Karlströms och vid Oxbrovägen låg Runnbergs och Johsons butiker.

Vid Saxenvägen (läsvägen) hade Konsum och Saxdalens Handel sina lokaler.

Den sista av dessa butiker stängdes på 80-talet.

1996 byggdes den lilla butiken vid Saxens strand av

Elisabeth Sundström hennes sambo Mats son. Sundström drev till hösten 2003, då Linda Falk tog över.

Källor: Eivor Jakobsdal, samt NL

I beslutet noteras att byggnälsen är belägen minst 50 meter från sjön Vässman och att de skogsbevuxna udarna inte berörs av bygget. Vidare motiveras beslutet med att området tidigare var bebyggt med bostadshus och ekonomibyggnader för jordbruken.

Går i förväg att förtolkningen och enligt ch det den är

för-

glov

ärden

på

samt

inden

id sitt

trädde

LUDVÍKA

h

2000

2



blad

N

L

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



rmalt fyrstämning och här syns förstabasarna öva.

FOTO: OVE ANDERSSON

Veteranerna i Saxdalsmannskören, som varit med sedan starten för 25 år sedan. Sittande körens ledare Roger Broberg och stående från vänster Nils Nyström, Åke Lundeberg, Lennart Ek och Lasse Persson.

FOTO: OVE ANDERSSON



"Vi är mycket positiv upp-

FOTO: CHRISTER NYMAN

Vad är det
bästa med att
sunga i kör?



Ronny Gärds
– Det är roligt och uppliggande.
Kort sagt trevligt umgående.



Benn Persson
– Gemenskapen och att det är
roligt att sjunga helt enkelt.

Sjung i kör och bli

600 000 människor ägnar sig åt denna folkrörelse

SAXDALEN

Kan ni tänka er? Jag har blivit
körsångare.

Näja, kanske inte riktigt, men
jag har i alla fall provat på. Med
Saxdalens manskö.

Prover resulterade i att jag fick
en trevlig inblick i körsång, vad
det beror på att så många männi-
skor i vart avånga land är kör-
sångare och vad som krävs vad
gäller sångförest.

På köpet fick jag en mycket po-
sitiv upplevelse.

I Sverige lär det finnas cirka
600 000 människor som i någon
form ägnar sig åt körsång.

Det handlar med andra ord om
en folkrörelse. Och en fråga som
jag funderat på ganska långt är
om det är sant som många säger
att sångröstern inte är så viktig
utan de flesta kan sjunga i kör?
Dessutom vitnar många om att
det är trevligt att sjunga i kör och
det lär till och med vara bra för
hälisan.

För att ta reda på hur det ver-
kligent förhåller sig bestämde jag
mig för att testa. Tog därför kon-
takt med Saxdalens manskörs le-

lördag 5 maj 2007



Skicklige körledaren Roger Broberg instruerar körmedlemmarna med fast och beständig hand vid övningstillfälletta.

FOTO: CHRISTER NYMAN
skratten som förekom mellan lä-
tarna.

Kamratskapen

Min enkla slutsats efter de två öv-
ningstillfällena är att körsång är
alla fall inte ut-
värda. Jag blev i alla fall inte ut-
värda.

idé.

Han nappade och vi bestämde att jag skulle komma till förlägning i Saxdalens skola.

Inget aprilskämt

På väg till mitt första övningstillfälle, som för övrigt var den 1 april men alltså inget aprilskämt, funderade jag på vad jag gett mig in på.

Någon speciellt vacker sångröst anser jag mig inte ha. Min egen uppfattning skulle kunna beskrivas med en strof ur en sång som jag hört Roger Broberg och Åke Lundberg sjunga när de framträtt med sitt Parling-program.

Den lyder: "min röst är int vacker precis, som skrap med en plåt mot en skorvig fur".

Jag kom till övningslokalen i Saxdalens skola några minuter för sent så kören hade redan börjat öva. Och lika bra var det då jag kastades direkt in i sjungandet utan några som helst funderingar.

Bengt Almgren

- Om man gillar musik och svängiga låtar är det trevligt, samt det trevliga umgåendet.



Per Wieweg

- Bra sammanhållning och att man blir glad och på bra humör. Man längtar till nästa övningstillfälle.



Fyrstämmig

I förväg hade jag tagit reda på att en manskör är normalt fyristämmig och stämmorna är tenor 1, tenor 2, bas 1 och bas 2.

Jag satte mig på en stol bland förstateröarna. Inte på grund av att jag ansåg mig höra till den kategorin sångare, eller ens vet vad det innebär att vara förstaterö, utan beroende på att stolen var ledig och stod närmast till hands.

Av Janne Wallman fick jag ett par papper med noter och text till Astrid Lindgrens sång "En fattig bonddräng" och sedan var det bara att sjunga med.

Sedan följde 'Blå hav', ett Taubepotpuri och många andra sanger som vi övade på. Roger Broberg berättade att kören överlämnade inför konserten i Cassels till

Roger Broberg

Men för att vara säker frågade jag Roger Broberg som gav besked.

- Man behöver inte ha speciellt bra röst. Däremot ska man vara intresserad av sång och musik och genom övning kan man lära sig sjunga, berättade han.

Aven Lasse Persson, mångårig körmedlem, var av samma uppfattning. Däremot framhöll han en annan viktig egenskap.

- Det är viktigtare att ha ett starkt psyke så man pallar för alla tränningar från de andra körmedlemmarna, sade han.

Lasse Perssons ord ska nog tas med en stor nypa salt. Visst förekom en och annan tränning vid de två övningstillfällena jag var med på, men de var av de skämtsamma och härtliga slaget.

En annan sak jag lade märke

Starkt psyke

Men för att vara säker frågade jag Roger Broberg som gav besked.

- Man behöver inte ha speciellt bra röst. Däremot ska man vara intresserad av sång och musik och genom övning kan man lära sig sjunga, berättade han.

Aven Lasse Persson, mångårig körmedlem, var av samma uppfattning. Däremot framhöll han en annan viktig egenskap.

- Det är viktigtare att ha ett starkt psyke så man pallar för alla tränningar från de andra körmedlemmarna, sade han.

Lasse Perssons ord ska nog tas med en stor nypa salt. Visst förekom en och annan tränning vid de två övningstillfällena jag var med på, men de var av de skämtsamma och härtliga slaget.

En annan sak jag lade märke

Ove Andersson

OVE ANDERSSON
023-476 36
ove.andersson@daladem.se

Fyrstämmig

Det faktum att ingen klagade på min röst kanske har sin förklaring i att körmedlemmarna inte ville gör mig besvikten under mina trevande försök som körsångare.



Fyrstämmig. En manskö

OVE ANDERSSON
023-476 36
ove.andersson@daladem.se



Sune Rosén
- Trivseln och sångarglädjen.

Artikelförfattaren, i mitten, som tagit sina första steg som körsångare till vänster Hasse Karlsson och till höger Benn Persson.



Vår käre Far,
Morfar, Farfar och
Svärfar

Hans-Åke Jakobsson

* 22 januari 1938
ar idag lämnat oss,
ig släkt och vänner i
or sorg och saknad

Saxdalens
den 20 maj 2007

Charlotte och Jan
Josefine
Pär-Magnus och
Therese
Ida

Gråt ej för att
jag är borta
glädjs för att
jag har funnits.

Blott en dag,
tögonblick i sänder.

avningsgudstjänsten
rum i Grangärde
kapell fredagen den
kl.10:00. Efter akten
ides till minnesstund
Saxenborg. Var vänlig
dela närväro till
NUS tel:0240-10503
st den 8/6

SAXDALEN. Hans-Åke Jakobsson avled den 20 maj i en ålder av 69 år.

Han var bördig från Saxdalens och förblev sin hemby trogen.

Merparten av sitt arbetsliv var Hans-Åke anställd vid Skanska som järnarbetare, men även som förrådsförvaltare.

Idrottsintresset var stort. Hans-Åke har spelat fotboll i Saxdalens IF.

Bland annat var han med och vann lilla DM 1962 och 1964.

Dessutom har han varit tränare och lagledare.

Han spelade även ishockey för Saxdalens, Grängesberg och Vulcanus.

Han gillade också att fiska och var mycket intresserad av trav.

I ungdomen äkte han motorcykel.

Hans-Åke var en spontan och humoristisk person

som gick sina egna vägar, men hade också lätt för att knyta nya bekantskaper.

Närmast sörjande är dottern och sonen med familjen.

Dödsfall

LUDVIKA. Fältivar Lars Larsson, Ludvika, avled i hemmet den 26 maj vid en ålder av 73 år.

Lars Larsson var född och uppväxt i Näs.

Efter att några år ha jobbat på bensinstationen i Vansbro flyttade han till Saxdalens, där han startade eget företag – en kombine-

rad bensinstation och butik – som han drev i cirka 15 år.

Sedan han sålt företaget skaffade han sig busskort och började köra linjebuss åt Dala-Trafik i Ludvika.

1998 träffade han Agneta som han blev sambo med.

Efter pensioneringen gick han folkhögskola i Västerås för att skaffa sig mera all-

mänbildning. Han började också måla på konstklubben Club Artis.

För fem år sedan drabbades Lars av cancer, men kämpade emot med alla krafter. Till slut tog sjukdom dock hem segern och Lars fick ge tappt.

Närmast sörjande är sambon Agneta och hunden



Annika och Christian Johansson, Saxdalens, fick den 18 maj en dotter som heter Lea. Hon var 51 cm lång och vägde 3 800 gram. Storebror heter Malcolm.

ONS DAG 30 MAJ 2007	
Tabellställningen efter tre omgångar:	
1)	Smedjebacken, 6poäng +7
2)	Söderbärke, 4p, +5
3)	Ludvika, 4p, +5
4)	Blötberget, 2p, -1
5)	Saxalen, 2p, -3
6)	Morgårdshammar, 2p, -3
7)	Grängesberg 2p
8)	Nyhammar 2p

pensionärernas serieboule har kommit i gång

TERBERGSLAGEN

ets serieboule för pensionärerna I Västerbergsalen har nu kommit i gång. Delta-lag är de samma som tidigare år. Smedjebacken, som har dominerat stort vunnit de tre senaste åren, kommer stor sannolikhet att få det tuffare i år. Övriga lagen kommer att bjuda på hårt ständ för att grusa Smedjebackens för-

hopningar om att ta ännu en seger.

Smedjebacken har dock tagit ledningen efter tre spelade omgångar med Söderbärke och Ludvika på andra plats. Alla de övriga lagen har samma poäng men skiljer sig något vad beträffar plus och minus i vinst/förlust.

Resultat de tre första omgångarna:

V.20: Söderbärke-Grängesberg 5-4, Morgårdshammar-Ludvika 4-5, Nyham-

mar-Smedjebacken 3-6, Saxalen-Blötberget 4-5.

V.21: Ludvika-Nyhammar 7-2, Grängesberg-Saxalen 3-6, Smedjebacken-Söderbärke 5-4, Blötberget-Morgårdshammar 4-5.

V.22: Saxalen-Söderbärke 2-7, Grängesberg-Ludvika 5-4, Smedjebacken-Morgårdshammar 6-3, Nyhammar-Blötberget 5-4.

Mer pengar till Träffpunkt Saxalen?

SAXDALEN

► Kostnaderna för första etappen av Träffpunkt Saxalen har sammankalts och redovisades för tekniska nämnden vid dess möte i onsdags.

Kostnaden för att bygga gångväg vid sjön Saxens

strand, uppsättning av belysning och installation av tråbro över bäcken blev 359 709 kronor.

300 000 kronor var anslaget så det blev ett rejält underskott.

Tekniska nämndens ordförande Sören Finnström (s)

hoppas att en andra etapp kan genomföras nästa år.

– Matjord behöver läggas ut vid sjökanten och gångvägen liksom parkeringen vid kiosken bör asfalteras. Vi kommer att ta med detta projekt i budgetförslaget för 2008.

tisdag 12 juni 2007

Per Änst och Maria Zetterlund har köpt Ludvika Rävvåla 15:21,

65 år fyller den 11 juni Rolf Persson, Malbacksvägen i Saxalen.

I sitt arbetsliv har han varit reparatör och förmän vid kommunens tekniska avdelning. Resten av dygnets timmar, i stort sett, har han ägnat sig åt fotboll och ishockey.

Rolf har varit spelande tränare i Saxdalens fotbolls-lag i cirka 20 år, spelande tränare under två år i Näs och dessutom tränare i Högfors ett år med seriete-

höjdpunkt var säsongen 1965-66 då han deltog i kvalet till allsvenskan. Senare blev det veteranhockey i Ludvika i 15 år.

Jämsides med fotbollen och hockeyn har travet va-

Leah – årets bär i Saxdalen

SAXDALEN

26 maj. Det var det magiska datumet i år i det kreativa byalagets upplägg. Uppgiften för föräldrarna är att pricka in nedkomsten så nära datumet som möjligt.

Det är förstås inte det allra lättaste.

Och allra svårast är det om man är nyinflyttad i byn, långt efter Saxdalens dag då datumet presenterades. Så blev fallet för Christian och Annika Johannesson som valde bort Göteborg och hitade sin drömkåk på Malmslagarvägen i Saxdalen.

Den 1 april i år flyttade de in, och för fyra veckor sedan föddes lilla Leah.

– Vi hade inte en aning om det här med Årets Saxdalsbäbis, säger Christian med ett brett leende när lokalspressen tågar in i villan.

Byalagets ordförande respektive vice ordförande, Evy Andersson och Åke Lundberg, är redan på plats. Ur deras perspektiv är arrangementet ett sätt att uppmärksamma, och uppmuntra, småbarnsfamiljerna i Saxdalen.

Nu är det väl ingen som på allvar tror att titeln ”Årets Saxdals-Bäbis” är patentlösningen för att trygga återväxten i byn och en gång för alla skingra orosmolnen



Årets bäbis. Nästa raka vägen från Göteborg kommer de, Christian och Annika Johannesson. Den 1 april flyttade de in i vilan i Saxdalen. Och den 14 juni utnämndes deras fyra veckor gamla dotter Leah till Årets Saxdals-Bäbis.

Foto: JANNE ERIKSSON

över exempelvis Saxdals-skolan.

– Men första året vi hade den här utmärkelsen föddes det 15 barn, och sedan har vi legat på ett snitt kring åtta till tio nyfödda per år, påpekar Evy.

För Annika och Christian blev det i alla fall en glad överraskning att plötsligt

hamna i fokus. Det var dessutom nära att byalaget missat dem. Evy Andersson berättar att det fanns en annan Saxdalsfamilj som låg närmast till.

– Men sedan noterade jag att det fanns en familj som vi inte kände till och som fått barn den 18 maj.

Lilla Leah verkar inte bry

sig det minsta om uppståndelsen. Hon vilar tryggt i mammas famn och smaskar ljudligt på sina fingrar. Att hon faktiskt kan titulera som 2007 års bäbis i Saxdalen får hon ta ställning till senare.

Det stiliga diplomet håller pappa i. Och på bordet står en bukett blommor i en vas

invid presenten som kommer att värma gott senare, ett ulligt skinn att ha i barnvagnen eller pulkan.

– Det blir mera present till er när ni presenteras Saxdalens dag den 18 augusti, utlovar Evy Andersson.

HARRI KRIIKKU
0240-882
harri.kriikula@altic.se



äggstra högjudd auktion

A close-up photograph of a rooster's head, showing its comb, wattle, and feathers.

nte till salu. Den här
brahmatuspen var inte till
salu utan fanns bara på plats
för att visa upp sin stätiliga
hädereskrud.

- Det har varit stiltje i och med fägelinflusen. Många blev ridda och gjorde sig av sina djur och vi fick inha auktioner så det är kultitt det är igång igen.
- Föreningen har runt 100 medlemmar.
- Vi fick två nya i dag, en ättade Wennström glatt.

Hampus Bjärud
besökte auktionen tillsammans med sina syskon, Anna och pappa.
- Vi har redan höns hemma, men jag vill ha en kyckling härjade han

wyandotte och minorka.
Mitt i allt galande fanns

Kärleksfull. Per Östlund från Sandalen har runt 150 höns hemma. De tolv som följe med till Gammelgården fick äka volvo XC 70 i stället för den hästransport som Per har köpt till sina fjäderfan. Det var nämligen väldigt varmt i lördags och i bilen finns det luftkonditionering. "Det här är de finas höns som finns. De är lugna och tama", förklarade han och

LOTTA OLIN PERSSON
0240-882 17
lotta.olin@daltid.se

Nyfikna. Isabell Bjärud och hennes lillebror Jesper kolla- de in de färggranna höorna som auktionerades ut på Gammelgården i Jördags-



ONSDAG 20 JUNI 2007
**Galande tuppar
stör i Saxdalen**

SAXDALEN. Tre olika
destruktörer har anmält

Personer med annan
störningar från galande
tupper hos en Saxdalsbo.
Hönsgården med olika
rashöns ligger alldeles
intill vägen i Saxdalen.
Mjölk- och hvgokonto-

År 1995 sätter
Sveriges
statistik
in
ett
genom-
retts
kontrollant
varit
på
besök
och
fann
15
vuxna
tupper,
22 hönor
och
cirka
100 krycklingar
och ungdjur.
Djuren hälles i "mycket god"

Djur och mäns i nyduon där uppfođarena nattetid stänger in djuren. Dessa stänger inte ut ljudent tillräckligt men de kan inte tåtas mer.

Inspektionen ledde fram till att uppföđaren från den 10 juni tar in tupparna i ladugården på nätterna

Inspektionen ledde också fram till krav på solskydd och nät som hindrar vilda fåglar att komma åt hönsen och deras foder.

Öppnar igen i Saxdalen

Minilivs kommer tillbaka efter att ha varit stängt under mer än ett år

SAXDALEN
Nu kan de boende i Saxdalen snart handla sina dagligvaror på hemmaplan.

Detta sedan Kerim Ötekivilcim tagit sig an den lilla butiken vid sjön Saxens strand.

– Det bor många äldre i Saxdalen som behöver en affär i byn, säger Kerim Ötekivilcim som hoppas att affären ska bli något av en central plats i byn.

En önskan han har är dock att platsen i anslutning till affären snyggas till.

Det är cirka ett och etthälvtår sedan dävarande ägaren av Saxdalen minilivs stängde butiken.

Därmed stod saxdalenborna utan affär på hemmaplan och har således varit hänvisade att göra sina inköp av dagligvaror på angrändsande orter, exempelvis Ludvika, Sunnansjö eller Grängesberg.

På fredag, den 15 juni, kommer dock Saxdalens minilivs att öppnas igen. Då med Kerim Ötekivilcim som affärsman. Han har tidigare drivit Dalportens pizzeria i Grängesberg, men avyttrat den verksamheten.

Renovering

– Jag trivs här i bygden och befolkningen i Saxdalen behöver en affär. Vi börjar i liten skala och jag hoppas kunna fylla deras behov när det gäller livsmedel, säger han.

Affären har genomgått en ganska omfattande renovering och bland annat har nya kyldiskar satts in. Och förutom dagligvaror kommer Kerim Ötekivilcim att tillhandahålla även kioskkvaror.

Den ligger i anslutning till badplatsen vid Saxon och Kerim Ötekivilcim hoppas kunna dra nytta av detta, åtminstone sommartid.

"Strandpromenad"

Affären och badplatsen ligger i sin tur i anslutning till en liten udde. Platsen skulle kunna vara en verklig fin plats, för både ortsbor och turister, om den snyggades till. Idag går en "stig" som med lite god vilja kan kallas för en strandpromenad ut på udden där det finns en grillplats och en lekplats. Men "strandpromenaden", som är belagd med mycket grovt grus, är allt annat än behaglig att gå på.

Astalterar

Grillplatsen, längst ute på udden, är trasig. Och över huvud taget är platsen allt annat än trevlig ut. Badbryggor finns också, men de ligger fortfarande kvar på land.

– Det är viktigt att kommunen fräschar upp platsen och kanske astalterar stigen ut på udde samt parkeringen, säger Kerim Ötekivilcim.

Lövrist berättar han och sonen Öskan att många saxdalenbor uttryckt sig i positiva ordalag till att bym åter får en affär.



Ove
Andersson
ove.andersson@
daladem.se
023-476 36



Kerim Ötekivilcim som på fredag öppnar Saxdalens minilivs.
FOTO: OVE ANDERSSON

Platsen i anslutning till Saxdalens minilivs. Borde göras i ordning. Det grova grus som "strandpromenaden" är belagd med är allt annat än behaglig att gå på.



Min älskade Maka

Märta Bylund

född Rådberg

* 11 maj 1926

Har i dag stilla insomnat
sörjd och saknad men i
tacksamt minne bevaradSaxdalen
den 26 juni 2007**BENGT**Vila, vila Du
kära i roVänliga skuggor
hölja Ditt boAftonens stjärna
skimrar så blidÄlskade Maka,
vila i frid.Begravningsgudstjänsten
äger rum i Grangärde
gravkapell fredagen den
20 juli kl 10.00

Sommarlovet kom till slut...

XDALEN

marsch till Äppelbo
englät, nationalsången,
tidligt tal av rektorn
Gustafsson. Och
nger och uppträdan-
n, och rockringsupp-
ning.

var mycket som stod på

programmet när dörren till sommarlovet öppnades vid Saxdalens skola i går kväll.

Att det här är en ovanligt musikalisk skola råder det ingen tvekan om. Det verkar också som att den musikaliska planen håller måttet. När skolbarnen lämnar trean ska alla ha lärt sig att spela ett instrument.

Det bevisades när treorna

greppade blockflöjtarna och spelade Fars moped, utan att tappa vare sig andan eller tonerna.

Men strax före det presenterades ett helt nytt inslag. Tjejer i årskurs fem bjöd på en fartfyllt rockringsupvisning. Det viskades i publiken att gruppen lagt ned mycket träning på sitt program.

Detta var ingen överdrift. Rockringarna svingades med god precision. Gruppen visade sig dessutom ha akrobatiska färdigheter. Att deras show belönades med jubel och rungande applåder var välförtjänt.

HARRI KRIKKULA
0240-882 02
harri.krikkula@daltid.se

gens bemötande upprör a som anmälde dött rådjur

det hade ju blivit olaga jakt Jag har ingen rättighet att ta bytet från platsen. Så pass insätter jag. Min pappa har varit jägare hela livet så jag vet

– Och barnen som var med mig i bilen. Det fanns ju ingen anledning att de skulle behöva se mig slita i ett dött rådjur. Jag tycker att jag har blivit väldigt snorkigt och nonchalant bemött.

Inspektör Sven Matsols,
vakthavande befäl vid polisen i Dalarna, tillbakavisar kritiken.

det inte var deras problem, säger damen upprört till tidningen.

Och inte nog med det. Hon hävdar vidare att den polis som hon talade med skulle ha uppmanat henne att själva ta hand om det ihjälkorda rådjuret.

– Jag har ingen jakträtt så

samtalet till polisen. Hon fick då beskedet att jägare redan hade kallats ut.

När hon återvände från ett besök i Grängesberg en timme senare låg rådjuret fortfarande kvar på vägen.

– Jag ringde polisen igen och saade att nu får de faktiskt lov att se till att det kommer undan. Då fick jag till svar att

Hon hävdar vidare att den polis som hon talade med skulle ha uppmanat henne att själva ta hand om det ihjälkorda rådjuret.

– Jag har ingen jakträtt så

Jag tror absolut inte att någon av oss har varit otrevlig. Vi brukar fråga om de kan dra döda djur av vägen själva, men det är helt friviligt. Vi tvingar ingen att göra det, klangör han.

– När vi har fört ärendet vidare till jägare skriver vi av saken för vår del, slutar Matsols som tror att kontroversen kan bottna i ett missförstånd.

FREDDY NYLUND
0240-882 05
freddy.nylund@daltid.se



Vår käre

Hugo Ericsson

* 26 december 1922
har lämnat oss
i sorg och saknad
Saxdalen - Ludvika
den 28 juni 2007

EMMA**Laila**

Synöve och Stellan
med familjer
Kusiner med familjer

*Far och Mor har räckt ut
handen
Hugo har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen*

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de
närmaste.



SAXDALEN. Märta Bylund
avled den 26 juni vid
ålder av 81 år. Hon var föd
i Norrbo, Grangärde. Mär
gifte sig med Bengt och
fick 56 år tillsammans.

Paret bodde under 27 år
Blötberget, men flyttade
då till Saxdalen.

Under sitt yrkesverksam
ma liv arbetade Märta
Saxenborg i Grangärde
senare på värdshuset
Grängesberg.

Hon har också varit an
ställd som städarska
kommunen och städat äl
reboenden i Blötberget och
även ortens dåvarande b
liotekslokal.

Märta var också mån
att sköta hemmet och alla
sysslor som det medförde.

Motion var viktigt för
henne, hon tyckte om att
promenader ute i det fria.

Hon och maken delade in
tresset för att resa och de
hann bli många europeisk
länder som de besökte under
åren.

Närmast sörjande är ma
ken Bengt.

Tisdag 26 juni 2007



Premiär för dalagubbar. I går inleddes årets plockning av jordgubbar vid Tillmans bärödlingsar. "Det här är första året vi får ihop mer än en liter före midsommar", säger Tomas Tillman. Själplocket dröjer dock ytterligare några veckor.

Han tvingades fixa operationstid själv

Tisdag 3 juli 2007



Operation i september. Lars-Åke får vänta ett par månader, men i augusti får han träffa läkaren och i september ska ljumskbråcket opereras på privat-kliniken i Örebro.

Foto: KARIN RICKARDSSON

Man måste vara tark för att få vård"

Lars-Åke Wetterkrantz såg själv till att ordna operationen i Örebro

prostataoperation. Veckan efter midsommar var det dags igen att ta saken i egna händer för att han inom rimlig tid skulle komma upp på operationsbordet

Den här gången gällde det ett ljumskbråck.

Nu som då kommer ingreppet att utföras på en privat klinik i Örebro. Skälet är väntetiderna inom dala-landstinget.

– Hade inte en granne tipsat mig om att det fanns möjligheter att få hjälp i Örebro är det inte säkert att jag överlevt prostacancern.

Men hade inte Lars-Åke Wetterkrantz varit den han är, van att greppa telefonen, tålmodigt ställa frågor och envist kräva svar, hade han kanske inte grejat det i alla fall.

I närmare ett år fick han värta på ett besked från sitt hemmalandsting den gången.

– Den 21 mars 2006 fick jag ett brev från Falu lasarett om att jag var välkommen in för den första undersöningen – den 29:e opererades jag i Örebro.

– Operationen var ingen-ting jag har hörat om sedan jag har haft min bråck.

När det gäller bråcket i ljumskens sökte han upp vårdcentralen i Sunnansjö den 13 juni. Han fick en remiss till lasarettet i Ludvika, där han fick veta att ljumskbråck har låg prioritet.

– Jag frågade om en tid och fick beskedet ”ring efter midsommar”.

Måndagen den 25 juni ringde Lars-Åke upp. Eller rättare sagt, han gjorde allt han kunde för att få kontakt. Men han lyckades han inte nå just den person som kunde ge honom ett besked.

– Jag ringde upp igen på tisdagen, och då var det en sjuksköterska som upplyste mig om att kirurgen i Ludvika skulle läggas ned. Det här var sista veckan. I fortsättningen skulle allt skötas via Falun.

Lars-Åke ringde därmed vidare till Falun och fick veta att väntetiden skulle uppstå till minst sex månader.

Det bästa han skulle kunna säga om landstingets speciella väntetidskansli är att väntan på remissbekräfelsen blev kortvarig. Redan på torsdagen hade han den i brevlådan.

Han öppnade brevet, läste meddelandet, och tvingades åter en gång konstatera att den omtalade vårdgarantin inte hade uppfyllts. Texten

lydde ”Din remiss är be-
dömd och väntetiden är cir-
ka åtta månader från och
med den 15 juni 2007”:

– **Tidigast den 15 februari** 2008 skulle jag alltså få min operation.

– En väntetid på åtta månader är väl ändå att ta i. Risken finns ju att ljumskbråcket förvärras och vad kostar det inte då, resonerar han.

I dagsläget klarar han dagarna hyfsat. Åtminstone på förmiddagarna. Men längre fram på dagen kommer värken. Han är dessutom tvungen att anpassa sysslor-na till besvären.

– Tyngdlagen gör ju sitt, det går inte göra vad som helst. Bråcket sätter stopp för det.

Med de goda erfarenheterna från den sjukvård som han fick i Örebro förra gången låg det förstas nära till hands att återknyta kontakten. Han ringde upp och fick veta att det inte var något problem.

– I augusti ska jag få träffa läkaren, och i september blir det operation. Det kostar mig heller inget extra eftersom landstinget i Dalarna inte klarade att uppfylla vårdgarantin som säger att specialistvård ska erbjudas inom 90 dagar.

Enligt vårdgarantin som

gäller sedan 1 november 2005 ska patienter i Lars-Åkes situation få hjälp hos annan vårdgivare, som kan finnas i ett annat landsting – eller på en privat klinik.

– Men, betonar han, allt verkar handla om hur aktiv man är.

– Jag frågade hos väntetidskansliet vad som skulle ha hänt med mitt fall om jag inte engagerat mig själv och ringt till Läkargruppen i Örebro.

– ”Ingenting” fick jag till svar.

Lars-Åke erbjöds visserligen en alternativ möjlighet som kunde korta av väntetiden, att anmäla sitt intresse för att en läkare från Stockholm kommer till Ludvika lasarett och gör en bedömning.

– Och sedan kunde det bli frågan om operation på S:t Görans sjukhus i Stockholm, som också är en privat inrättning. Men det lät osäkert vad det skulle leda till så jag tvekade.

Det han har kvar att bevara nu är om remissen skickas från Falun till Örebro.

– Det skulle ta 14 dagar, så om två veckor ringer jag till Örebro och kollar. Om inte får jag fortsätta att bråka.

HARRI KRIIKKULA
0240-882 02
harri.kriikkula@daltid.se





Med penseln i högsta hugg. Några barn som lyckades få varsin häst att måla var Jeanette Heed Dahlman, Kajsa Larsson och Lovisa Hellberg 6 år, samt Jonna Hellberg 5 år.

Foto: GUNNNE RÄMBERG

Festligt att måla hästar

LUDVIKA

Trängseln var stor. Dala-hästarna räckte inte till alla barn som samlats utanför Hammarbacken



Foto: RIKARD HEED

g
tor-
ra
s väl
an
Här
ar
ll för
sex
in-
irls-
eka
l.
och
jä
drag
nde
de vi

Lagom lapande av sol

LUDVIKA

Lapa sol tycks allt fler vilja göra, unga som gamla. När gråvärdet sänker sig över staden pressar de istället i solboxarna inomhus.

När solen inte bjuder på sina strålar väljer folket att njuta av dem på annat vis. Solariehaket Meddo i staden har besökare så att det går jämnt upp även nu på sommaren.

– Det går upp och ned. Det är ju mer folk här när det är mulet ute, men det brukar se likadant ut gällande besöksantal varje sommar, säger



In älskade Mamma
Vår Mormor,
Syster och Moster

Ingegerd Ek

* 10 oktober 1944
mnade oss en vacker
sommarmorgon
stor sorg och saknad

Smedjebäcken
den 16 juli 2007

SUSANNE
Matilda, Albin
Lizzy och Johnny
Carina
Sanna, Anton
Släkt och vänner

Vårt liv, vår tid
en dag i sänder
Så tyst och stilla
glider bort
om litet
eller mycket händer
är tiden alltid kort
et nyttar ej att se sig om
den tid som var
som är som kom
Var blott ett lån
från evigheten

Nils Ferlin
tar farväl av Ingegerd
Norrbärke kyrka freda-
den 3 augusti kl

Rickard Roswall, ansvarig för företaget i Ludvika.

På vintern kommer soldyrkarna, medan de som kanske inte har tid annars går på sommaren. Någon statistik på besökare vill han dock inte uppge.

På plats finns solsugna Jessica Lagergren från Saxdalen. Hon solar solarium upp till två-tre gånger i månaden året runt. För henne är brännen inte det viktiga, snarare att få koppla av.

– Det är så skönt att få ligga still i 15 minuter. Åker man hem så gör man ju inte det.

Ligga i solarieboxen vill även Micke Bertilsson, Ludvika. Anledningen till varför han solat sedan i vintras och även vid mulet väder på sommaren har mer ytliga grunder.

– Man kan ju inte gå runt och vara likblek.

Meddos solarium är något dyrare än standardsolarier, det märks också på priset för att ta sig en sol-powernap som ligger på tio kronor för tre minuters solning.

De flesta som solar här är över 18 år och det tror Rickard Roswall delvis beror på priset. Yngre har kanske inte råd att sola så ofta.

Något som kanske har sina fördelar med tanke på strålningsrisken som solaresolning innebär.

SARA TAHMIRPOUR
0240-882 15
sara.tahmirpour@daltid.se

Sol-lapare. Några gånger i månaden kopplar Jessica Lagergren från Saxdalen av i Meddos solarium, även på sommaren.



SMEDJEBÄCKEN. Ingegerd Ek har avlidit i en ålder av 62 år. Hon var född i Saxdalen och sen 17 år bosatt i Smedjebäcken.

Ingegerd arbetade som operationsassistent och även på gruvlaboratoriet i Saxbergsgruvan, men var sen många år tillbaka sjukpersonär.

Hon tyckte mycket om att dansa och lyssna på musik. I ungdomen spelade hon även själv dragspel.

Hon ägnade sig också gärna åt handarbete. Men det som låg henne varmaste om hjärtat var familjen, och kanske främst då barnbarnen.

TISDAG 24 JULI 2007

Ludvikahem kommer att byta värmesystem vid det så kallade kategori-boendet vid Oxbrovägen 16 i Saxdalen.

Företaget har fått bygglov för att sätta upp en "pelletsficka" som blir 6,14 meter hög.

Kategoriböendet drivs som ett treårigt projekt där socialen och länsstyrelsen står för kostnadera som första helärt beräknas till 1 678 800 kronor.

BO JOFFER
0240-882 07
bo.joffer@daltid.se

la det, är
tänkt att i
första hand
ta emot
hemlösa
män och
kvinnor
med grava
alkoholproblem. Det startar
des för knappt ett år sedan.

Björn Flinth.
TISDAG 17 JULI 2007

digt runt för att vara till hands och stötta och motivera de för närvärande fyra boende ut ur ett missbruk och på vägen till ett eget skönsamt boende.

Alternativboendet, som RIA, kommunen och fastighetsägaren Ludvikahem vill kal-

Avveckla landstinget!

TISDAG 31 JULI 2007

Jag läser att Dagmar Danielsson nekas vård av Landstinget Dalarna. Hur kan detta vara möjligt i vårt "fina" land år 2007? Det måste vara allas rättighet att få träffa en specialist, och där få sina problem bedömda och i samråd med denne besluta om eventuella fortsatta åtgärder.

En nära släktning besökte samma

Det måste väl ändock vara en läkare med specialkunskap som ska ta beslut om operation?

Personen i fråga är ingen äldre person (som jag och Dagmar) utan mitt i livet och med ett dagligt arbete.

Själv har jag fått tid i Falun för ett specialistbesök med en väntetid på åtta månader, för ett lummabråk

Jag som ordförande i Ria här nu ansvarat och så delar ett par på boendet på platsansvaret. Vi har kollektivt ansvaret. Vi håller dessutom på med en ersättningsrekrytering efter Hans Horn som tillträder 1 september, berättar Björn Flinth.

Personal finns på plats



Desiree och Bengt Larsson (bördig från Ludvika), Aneby, fick den 27 juli en son som heter Gabriel. Han var 53 cm lång och vägde 3 765 gram. Syskonen heter Oscar och Maximilian.



Grattis Ann-
Charlotte Jakobsson
på 40-årsdagen som
du tillbringar på en
resa till Sicilien med
din sambo. Jan och
dottern Josefine.

TISDAG 31 JULI 2007

Kerim Ötekivilcim har köpt Ludvika Rävvåla 4:15, Saxenvägen 64, 77270 SAXDALEN för 300 000 kr av Linda Falk



Lisa och Per Skött, Saxdalens, fick den 7 augusti en son som heter Elis. Han var 53 cm lång och vägde 5 080 gram. Syskonen heter Linus, Adam, Emelie.

MÅNDAG 6 AUGUSTI 2007

Snorungar!

Var har ni gjort av mammas rullator? Jag tror knappast att ni har någon användning för den, men mamma är 90 år och i stort behöv av den.

Ställ tillbaka den på Alléga-
tan i Smedjebacken, ja ni vet
ju var ni tog den!

Bettan,
Saxdalens



Maria Zetterlund och Per Ånsth, Saxdalens, fick den 1 augusti en dotter som heter Nelly. Hon var 49 cm lång och vägde 3 220 gram.



Hvor blev det Parkskolan?

—Redan i tonåren började jag på Wickes bageri i Saxdalen och senare fick jag jobb på Esslvätt i byn.

både till kollektivet och individen.

**Har du några personliga
mål inom läraryrket?**

– Jag vill helst fortsätta
jobba inom kommunen,
utvecklas och inte tro att
man är färdig som lärare.
Det vore kanske intressant
att jobba som gymnasie-
lärare framöver

– Redan i tonåren började jag på Wickes bageri i Saxdalen och senare fick jag jobb på Esstryätt i byn.

Tycker du att det är någon skillnad på att vara behörig jämfört med att vara obehörig lärare?

– Genom lärarutbildningen fick jag klart för mig vilket svårt och ansvarsfullt yrke vi har, något som man kanske inte har innan. Vi ska ta ansvar för att eleverna når sina mål och

– I våras läste jag franska staden Vichy och där fick jag bekräftat vilken stor nytta man har av språk.

– Jag prata med andra elever från både Asien och Syssland.

Jad har du gjort innan du

i
ndalen
varier
ndes
att

yrket
jort
k?
manis
et
assadd
ills jag
såg

TORBJÖRN SVENSSON
0040 000 15

ta ansvar för att
verna nära sina mål och

Vad har du gjort innan du

usåg



Foto: THOMAS ISAKSSON

Provocerar. Främlingen (Bengt Emil Johnson) vill få träsnidaren (Åke Lundeberg) att bli mer realistisk.

Lyckliga bröder roar

Teater | Dramakomedier

DE LYCKLIGA BRÖDERNA
av Werner Aspenström
Regi: Kerstin Ståhl
rollerna: Åke Lundeberg, Lars Persson, Bengt Emil Johnson, Kerstin Ståhl
Publik: ca 80 personer
Saxdalens Folkets hus
11/7

Dan Andersson veckan

Det är roligt att Wernerteatern tar vara på Werner Aspenströms pjäser. De lyckliga bröderna är ett litet komiskt, filosofiskt stycke som håller ihop bra och drar ner många skratt.

Bröderna, träsnidaren (Åke Lundeberg) och Tobias (Lars Persson) bor ensamma i en stuga där det inte finns något behov av att spilla ord när ingenting behöver sägas.

En litet märklig verklighet där det oväntade händer som om det vore självklart. Bröderna är fattiga men optimistiska. I morgon ska de

vinnna på lotto. Men när främlingen (Bengt Emil Johnson) kommer på besök sker ett filosofiskt möte mellan brödernas naiva optimism och främlingens förfnuftspessimism. Främlingen vill veta vad träsnidaren tänjer, men får till svar att det får man väl se när det blir klart. Han vill ha mat, men skrattar

åt brödernas harsnara runt knuten. Det finns ingen chans att en hare ska springa förbi just där. Men det händer inte bara en, utan två gånger. Den första haren kastas bort. Spisen var inte tänd.

Det synliga budskapet handlar om att våga hoppas på mirakel och se det ljusa i tillvaron. Främlingen kan symbolisera verkligheten som trampar in rättframt på brödernas domäner, men får sig en törn.

Det absurda och osanno-

lik händer gång på gång.

Stycket är skickligt spelat, framför allt Åke Lundeberg gör en fantastisk rolltolkning som träsnidaren. Mer i skymundan är Lars Persson, som inte har många repliker och genom scenlösningen hamnar lite bakom. Bengt Emil Johnson spelar bra som allt mer irriterad främling. En symbol för samhälleliga tankar om effektivisering, rationalisering och förfnuftstänkande som frontalkrockar med fantasins kraft.

KARIN JANSON

Båtstöld i Saxen

SAXDALEN. Någon gång under förra veckan stals en plastbåt med motor i sjön Saxen.

Det rör sig om en gulfärgad båt av fabrikat Baracuda, försedd med en Johnson utombordsmotor på 60 hästkrafter.

AUGUSTI 2007
Abborbergsväg
repareras

XDALEN/ABBOR-
RG. Kommunens
fölkutskott beslöt
torsdags att bevilja
1000 kronor i extra
drag till Abborberg
Saxdalens vägsamfällig-
het. Detta utöver de
15 kronor föreningen
iljades i maj.



TORS DAG 23 AUGUSTI 2007



MÅNDAG 20 AUGUSTI 200

Unga filmskapare. Elina Roininen, Lovisa Svensson och Nettan Heed-Dahlman gick runt och filmade på årets Saxdalens dag. Även tidningens fotograf fick vara med i en sekvens.

Foto: PETER OHLS

Unga i fokus på 21:a Saxdalsdagen

SAXDALEN

► Uruppförandet av Sången om skolan med text av kände lyrikern från byn, Bengt Emil Johnsson, till melodin av Ida sommarvisa framförde av ett stort antal barn och ungdomar tillsammans med vis- och låtgruppen Saxdalingarna.

Det var en av flera höjdpunkter när den 21:a upplagan av Saxdalens dag firades på lördagen. Den här gången hade programmet stark fokusering på den unga generationen.

Värdets makter var välvilligt inställda och över 200 personer var samlade på tunet vid Runnbergsgården.

Conferencier var kulturföreningens styrelseordförande Leif Isaksson, dagen till ära gammaldags klädd med kubb på huvudet.

Han hade också den tack-

samma uppgiften att leda ceremonin när det blev dags att uppakta årets Saxdaling. Hyllningsföremlaget visade sig vara tidigare arbetare vid svunna Wickes bageri i byn, Nisse Jakobsson, som också varit styrelseordförande i den lokala Folkkets hus-föreningen och tillika vaktmästare i Saxdalsfolkan.

– Han är numera 76 år och pensionär och en uppskattad profil i byn. Han är väl kvalificerad för den här titeln, förklarade Evi Andersson.

Den avgående Saxdalingen, Åke Lundeberg, fick äran att överlämna den berömda Rävvålakroken med påhängspåse till sin efterträdare när ceremonien kulminerade under ledning av Isaksson från ”kroknämnden”.

Jakobsson var märkbart glad och rörd över att ha fått den hedersamma titeln.



Överlämning. Förra bageriarbetaren och Folkkets hus-mannen Nils Jakobsson, till vänster, uppaktades som årets Saxdaling. Åke Lundeberg hade därmed äran att få överlämna den berömda Rävvålakroken till sin efterträdare.



Att rida runt. Det var ett stort nöje för yngsta. Här är det lilla Tuva Jonasson-Maripuu, ett år, som rider på Fabian under överinseende av Frida Jonasson och Josefina Heij.

Ungdomar från byn svarade för stora delar av det övriga programmet. Bland annat ska nämnas Emma Broberg, sång till gitarr, som är en lovande förmåga som kan gå långt. Ridning på snälla ponnyhästar var en begivenhet

som roade de yngsta liksom en stor hoppborg ute på åkeren. För barnen vankades också stort kalas på saft och bullar och glass.

På kvällen samlades de stora till trevlig samvaro i ett öltält nere vid badplatsen.

Saxdalens dag är ett samarrangemang i regi av byalag Saxdalens IF, PRO, Rävvälförbundet och Saxdalens skolas föräldrastyrelse.

FREDDY NYLUND
0240-882
freddy.nylund@daltid.se



Till minne

Torp Göte Byström

När sommaren sakta håller på att övergå till brittsommar och hösten väntar på att få göra sitt intag, så nås jag av det smärtssamma budet att vennen och grannen Torp Göte Byström somnat in, allt för tidigt, i kretsen av sina nära och kära.

Är det verkligen sant? Hur kan livet ibland så snabbt förändras?

På försommaren levde hoppet, under sommaren förändrades bilden snabbt.

Att inte längre få besök eller besöka Göte kommer jag att sakna mycket.

På slutet så satt vi nästan varje dag i hans hem och pratade och drack kaffe. Vi hade så mycket ojort. Vi pratade om allt han var intresserad av byggnationer, skogen samt allt som hände i byn.

Göte uppskattade att vistas i skog och mark.

När man behövde hjälp med något, så fanns alltid Göte tillhands. Han var en plikttrogen och noggrann man.

Han har under sin sjukdomstid försökt att se det positiva samt se möjligheterna.

Göte gav aldrig upp. Men till slut tog sjukdomen överhand.

Jag har förlorat en trogen vän.

Mina tankar går till hustrun Ulla samt deras döttrar Karin och Ingrid med familjerna.

Vänner Tore Karlsson.



Min älskade Make
Vår käre Far
Morfar och Svärfar

Torp Göte Byström

* 29/10 1935
efter en tids sjukdom
lämnat oss

Björken, Siljansnäs
den 28 augusti 2007

ULLA
Karin
Ingrid och Lars
Marcus
Syskon
Svågrar, Svägerskor

egen finns glädjen för
som du gav av kärlek
omsorg till dem du höll
Du soñade stilla när
an var slut från allt som
tröttat du nu vilar ut.

gravningsgudstjänsten
er rum fredag 14/9 kl.
00 i Siljansnäs kyrka.
a som önskar närvara
as välkomna. Efter
en inbjudes till försam-
ghemmet. Anmälan
deltagande önskas till
gr.byrån tel: 0247/
61 senast 12/9.

Ja igen till 23 vindkraftverk

SAXDALEN. Miljö- och byggnämnden har som väntat yttrat sig positivt angående förslaget till fördjupad översiktsplan för Fjällberget – Saxberget. Syftet med planen är att "möjliggöra etablering av vindkraft i bra vindlägen", som det heter i de kommunala handlingarna.

Redan i april tillstyrkte nämnden ansökan från företaget Stena Renewable Energy AB om att få sätta upp ytterligare 18 vindkraftverk i området utöver de fem som sattes upp förra hösten.

Miljödomstolen tog upp ärendet under försommaren och godkände i en dom den 21 juni företagets ansökan. Det tillståndet omfattar större delen av den fördjupade översiktsplanens vindkraftsområden.

Översiktsplanen förs nu vidare till högre kommunala instanser för godkännande.

LÖRDAG 8 SEPTEMBER 2007

TORSDAG 6 SEPTEMBER 2007

Belysning vid Kallhaga?

SAXDALEN. Två personer boende vid Kallhaga mellan Saxdalens och Sunnansjö önskar att kommunen sätter upp vägbelysning efter länsvägen. De sökande tycker att kommunen ska passa på nu eftersom en ny kabel håller på att grävas ned för anslutning till fastigheter i området. Christer Lindberg,

projekteringschef vid kommunen, uppger att ansökan tas upp vid trafikutskottets möte den 26 september.

– I år kan det dock inte bli någon vägbelysning eftersom pengarna är slut. Politikerna får väl nu till att börja med ta ställning till om det behövs vägbelysning där, konstaterar han.

Nödrop från Saxdalen

– många vägar i byn är i uselt skick

MÅNDAG 3 SEPTEMBER 2007

SAXDALEN
Det är ekonomisk kris
för vägföreningen i
Saxdalen.

Många vägar i byn
behöver rustas men
pengar saknas.

Vid senaste mötet med kommunens trafikutskott behandlades ett brev där vägföreningen ansökte om "minst 500 000 kronor" till akuta vägbättningar.

Kommunens svar blev att

är att den i motsats till föreningarna har rätt att dra av momsen på 25 procent och därmed skulle kommunens kostnader för vägskötseln minska. Nackdelen är att det lokala inflytetet över väghållningen försvinner.

I år har man tagit över Grängesbergs vägförening men i övrigt har inget hänt. Saxdalen är en av föreningarna som är tänkt att gå över i kommunal regi men kommunens projekteringschef

av kommunen på försommaren och det är de pengarna som vi har i kassan. I sommar har vi dikat vid Malbacken och Lövens väg men i övrigt så kan vi bara lappa och laga det absolut akuta av våra elva kilometer väg.

Hur stor del av dessa elva kilometer bedömer du är i uselt skick?

Tolv kilometer, holl jag på att säga. En del vägar behöver byggas om helt och hål-

Riktigt så illa är det kanske inte, medger Timonen. En möjlighet att förbättra ekonomin är att kräva in avgifter av alla fastighetsägare i Saxdalen vilka formellt är medlemmar i föreningen.

– I så fall måste vi ta fram listor på fastighetsägare och sådant kostar också pengar, säger Timonen, som konstaterar att det var flera år sedan fastighetsägarna uttaxeras, berättar Christer Lindberg.

Det skulle i så fall inte va

ra första gången en sysselman trädde in i en vägsammanslutning i Västerbergslagen.

För ett antal år sedan togs en sysselman in i vägsamfälligheten i Skeppmora

Smedjebacken segrade åter i PROs bouleserie

SMEDJEBACKEN

Åtta lag har tävlat i Västerberglagen PRO boule 2007 och lagen har spelat 14 matcher var. Serien startade i maj och i måndags spelades sista matchen på Herosvallen.

Smedjebacken tog hem segern även detta år och enda förlusten var mot Morgårdshammar. Striden om andra plats utspelades in i det sista mellan Söderbärke och Morgårdshammar och där gick Morgårdshammar segrade ur matchen.

Resultat av de 4 sista spelade omgångarna:

Vecka 35
Saxdalen -
Morgårdshammar 5 - 4
Nyhammar -
Grängesberg 6 - 3
Smedjebacken -
Ludvika 8 - 1
Blötberget -
Söderbärke 4 - 5

Veckan 36
Söderbärke - Ludvika 8 - 1
Morgårdshammar -
Nyhammar 4 - 5

Saxdalen -
Smedjebacken 1 - 8
Grängesberg -
Blötberget 6 - 3

Vecka 37

Nyhammar -
Söderbärke 5 - 4
Ludvika - Saxdalen 6 - 3
Grängesberg -
Morgårdshammar 2 - 7
Smedjebacken -
Blötberget 7 - 2

Vecka 38

Smedjebacken -
Grängesberg 6 - 3
Nyhammar - Saxdalen 6 - 3
Söderbärke -
Morgårdshammar 2 - 7
Ludvika - Blötberget 6 - 3

Tabellställningen efter tre spelade omgångar
1. Smedjebacken 26p +50
2. Morgårdshammar 18p +32
3. Söderbärke 18p +16
4. Nyhammar 16p -2
5. Ludvika 14p -10
6. Blötberget 10p -14
7. Grängesberg 6p -32
8. Saxdalen 4p -40

SARAH HJÄLM
0240-882 03
sarah.hjalm@daltid.se



Linda och Brian Falk, Saxdalen, fick den 18 september en dotter som heter Stina. Hon var 51 cm lång och vägde 4 040 gram. Syskonen heter Frida, änglasyster Ida och Lina.

DÖDA

Vår kärna Mor,
Svärmar, Mormor
Gammelmormo

Margit Wikström

* 15/6 1926
har idag lämnat o-

Saxdalen
den 21 september 2

Marita och Lenna
Veronica och Mich
Angelica
Övrig släkt och vän

Frid susar träden kr
stugan Du älskar
Farväl bugar blomma
Du vårdat så öm
Tack viskar fågeln, so
morgen Dig hälsa
Tyst sjunger vind
Vila i frid.

Begravningsgudstjäns
äger rum i kretsen a
närmaste. Tänk på H
Lungfonden pg. 9091



Läsarbild
72023

FREDAG 21 SEPTEMBER 2007

Skolidrottstävlingar. Ett stort antal elever från tredje årskursen till och med sjätte klass deltog i tisdags i friidrottstävlingar på Furuliden i Saxdalen. Tävlingsgrenar var längdhopp, kast med lite boll, 60 meter löpning samt stafett uppdelat i klasser för flickor respektive pojkar. Eleverna kom från skolorna i Saxdalen, Sunnansjö och Nyhammar.

Foto: PRIVAT

SAXDALEN

Saxdalen är belägen i en dalsänka mellan de tre bergen Saxberget i söder, Låsberget i norr och Stackarberget i öster. I dalens botten ligger sjön Saxen med utlopp i norr till sjön Väsman.

Större delen av Saxdalen ligger i höjdlägen mellan 155-185 meter över havet.

Genom sin stora utsträckning indelas byn i ett antal bydelar: Norrbyn, Mellanbyn och Sörbyn samt Nävbacken i väster och Malbacken i öster. Byn har även varit närmaste centralort för randbyarna Olsjön och Björnhyttan. Saxdalen har väganslutning i söder till Grängesberg-Ludvika, i norr till Sunnansjö-Grangärde och i väster till Abborrberg och Grangärde Finnmark.

Byns namn var tidigare Rävvåla. Det nya namnet Saxdalen tillämpades efter riksdagsbeslut från 1 januari 1948.

Troligen har odlingsmarken i Saxdalen tidigare brukats som fäbodtäkter för bondgårdar i Sunnansjö. När det senare blev fast bosättning här var det jordbruk, jakt och fiske som var de bärande näringsgrenarna.

År 1634 anlades en hytta i byn och därigenom tillkom nya arbetstillfällen, förutom vid själva hyttan främst genom kolning och transportarbete. Flera ägare av bondehemman i byn blev nu bergsmän. I byns norra del återfinns tre äldre bergsmansgårdar: Storfars, Nerigården och Oppigården. 1865 blåstes hyttan ner.

År 1879 upptäcktes en malmfyndighet vid området Långfalla på Saxberget av Skarp Jakob Jansson. Fyndigheten kom att exploateras i större skala i början av 1890-talet. År 1929 byggdes ett modernare anrikningsverk. Som mest var 120 anställda sysselsatta i gruvdriften. Malmbrytningen vid Saxbergsgruvan upphörde 1988.

Även under gruvepoken hade en stor del av byns befolkning sin utkomst genom jordbruk och boskapsskötsel. Förutom ett antal renodlade lantbruksgårdar fanns ett stort antal småbruk, s.k. småbrukarhemman, som höll 1-2 kor.

I byn fanns tidigare 5 speceriaffärer, herrekiperingsaffär, cykel/sportaffär, bageri, 3 kaféer. Den nedlagda lanthandeln Runnbergsgården finns fortfarande bevarad.

Under senare år har ”Räfvåla Kulturförening” bildats med huvudsaklig uppgift att restaurera och visa upp Runnbergsgården.

Numera finns en välkänd manskör, Saxdalens manskör, samt ett flertal mindre sång- och musikgrupper.

I Saxdalen fanns tidigare ett livaktigt folkdanslag som framträdde i grangärdedräkten, sockendräkten vilken togs fram på 1940-talet huvudsakligen av några saxdalsbor.

I byn finns ett Folkets Hus, affär, pizzeria och skola med klasserna F-6, dagis och lekis.

Saxdalens Byalag genom Lars Åhlström

Källor:

Kulturmiljölandskap och bebyggelse i Ludvika kommun. Program för kulturmiljövård. 1990. (Provex).
Ljung, T. 1998. Strövtåg i Ludvika - Natur- och kulturhistoria i tre Bergslagssocknar. Ludvika kommun.

Fick första kameran på sjukhuset. De flesta känner igen Roger Broberg från musikaliska sammanhang. Men han är mycket konstintresserad, och har gillat att fotografera sedan han var barn. Den första kameran fick han när han låg på sjukhus i Stockholm under ett års tid som sjuvåring.

"Gissa om jag grinade mycket"

Roger har fortfarande svårt att prata om sjukhustiden

SAXDALEN

Värken i höften kom smygande.

Det följande året etsade sig fast i minnet hos sjuåriga Roger Broberg. Ett år – 365 dagar.

Varje dag, dygnet runt låg den lilla pojken i sträck, fäjtrat vid sjukhussängen.

– Mamma var hemma i Grängesberg. Men jag tror att hon kom ned till Stockholm och hälsade på till påsk. Och jag hade en bekant som kom en gång i veckan, minns Roger.

Det var en tuff upplevelse och han har svårt att prata om tiden på sjukhuset. – Det var ingen rolig tid, konstaterar Roger.

Över 50 år har gått.

I dag bor Roger med sin familj i ett ordinarie villaområde i Saxdalen. Ett stenkast från fotbollsplanen Furuliden, och några hundra meter från sjön Säven. Han trivs med tillvaron och sitt jobb som musiklärare.

Han har lämnat den svåra tiden bakom sig, men Perthes sjukdom som förstörde Rogers höft, gör sig fortfarande påminde.

Som barn kunde inte Roger spela fotboll och hålla på med annan idrott som polarerna. Åke och Roger. Men himmer också med att göra en del egen musik.

Han är så hängiven i sitt intresse att Ludvika kommun gett honom Ludvikas kulturturis två gånger. Dan Andersson-sällskapet har visat sitt gillande genom att ge honom Dan Andersson-priset.

Desutom kan han vara säker på att minsten av hans elever på Dans- och musikskolan gillar hans insatser som lärlare. I förra "Från en till en annan" bad Emma Hedsten fidningen att skriva om Broberg med motiveringen:

"Han är inspirerande som person och entusiastisk"

Broberg är 2007 har bytt ut rockrepertoaren mot visor och folkmusik.

I rollen som musiker och

hemhygdsivrare figurerar Broberg flitigt i lokalpressen. Han leder Saxdalsens manskör och spelar i Saxdalingarna. Broberg är engagerad i Cassels konserftförening och Nils Parlings vänner, och turnerar med visgruppen Åke och Roger. Men himmer också med att göra en del egen musik.

När jag sa att jag spelade gitarr frågade han om jag kunde försöja mig på det, och det gör jag ju nu, konstaterar Broberg.

Men gränsen mellan arbete och fritid suddas lätt ut och engagemanget är inte alltid jättepopulärt hemma i regnvillan på Malmslagavägen.

– Visst blir det för mycket i bland, säger Roger och skrattar.

– Fråga Lena, föreslår han och pekar bort mot sin fru som trallar på en sång i ett annat rum.

Men både frun och barnen är musikaliskt intresserade.

– Vi träffades faktiskt över en gitarr, hon var min elev, berättar Roger och ler.

Och de två barnen går

men den uppskattningen har han jobbat sig till tack vare sin höftsjukdom. Vid ett återbesök i tonåren förklarade läkaren nämligen att Roger kunde glömma allt som hade med grovarbetarjobb att göra.

Hade unge Roger möjlig nog intresse?

– När jag sa att jag spelade gitarr frågade han om jag kunde försöja mig på det, och det gör jag ju nu, konstaterar Broberg.

Leendet fryster en aning när Roger reser sig upp och halter ut i hallen.

Det senaste året har värken kommit smygande igen. Höften har blivit värre.

Nästa gång träffar du:
Pär Eriksson

"Jag tycker att Per är en mycket sympatisk och trevlig kille som är duktig att spela. Han är framåt men ändå inte så att han armbågar sig eller framhäver sig själv. Han är oerhört duktig och ambitios."

Roger Broberg

Fem snabba

- Sommarsnabba**
- Vinter**
- Hund**
- Katt**
- Mjölk**
- Vatten**
- Flyg**
- Båt**
- Kött**
- Fisk**

Glädjande för en musiker förstås, men ändå... – Visst är det otroligt. Jag har inte lyckats få någon av ungarna att gilla idrott, säger Roger och skakar på huvudet några sekunder, och rynkar skämtsamt pannan. En sekund.

Sen böjer han prata engagerat om de svenska prestationerna i Finnkampen och ansiktet spricker upp i ett leende. Leendet fryster en aning när Roger reser sig upp och halter ut i hallen. Det senaste året har värken kommit smygande igen. Höften har blivit värre.

Jag ska in på röntgen snart.

– Jag tycker att Per är en mycket sympatisk och trevlig kille som är duktig att spela. Han är framåt men ändå inte så att han armbågar sig eller framhäver sig själv. Han är oerhört duktig och ambitios."

Roger Broberg



OLIN PERSSON
0240-882 17
olita.olin@dalid.se

GUNNE RAMBERG
0240-882 38
gunne.ramberg@dalid.se

Foto

Spjuveraktigt om tiden som ilar förbi

Det går undan i Bengt Emil Johnsons nya diktsamling. Tiden är kort och ilar rasande fort förbi när poeten adresserar sig själv och kämpar med både ordbehandlingsprogram och tidens ok.

Iitteratur | Lyrik

AL TILL MIG SJÄLV
Bengt Emil Johnson
Albert Bonniers förlag

är Bengt Emil Johnsons tal till sig själv vetter mot sitt slut. I staterar han med en andning av lekfullhet och ironi: "Poängterna att allt id fôrsgår, och det mitt i allt annat."

För tiden rasar och vindar genom dikterna, när poeten inledningsvis tar till orde diktionsen fram som bülande bilar längs Auton.

Behovet att balansera tillvarons komplexitet och svårigheten att verkligen leva inkunar i en skenande rytm: "Det går undan, det är inte mycket mer med

vuddikten tituleras livskrök och markeras med ett getecken. Naturbetraktaren trevar efter det meditativa tonläget, ornitologen Johnson släpper in fåglarna leverne, och så avbryts begynnande kontempla-

tion med tvärt omstörtande perspektiv levererat i versaler. Så rullar det på, som mest i bokens början, sedan avtar tempot, som om poeten tar ett djupt andetag och samlar sig.

Allt förs fram i ett forsande ordflöde där Johnson bakom ordbehandlaren ideligen kommenterar styckesindelningar, skiljecken, dikten musikalitet och ordbehandlingsprogrammet för vanliga dödliga, esoteriska egenheter.

Den angelägna dikten som vill tränga sig fram störs inte bara av en amoklöpande och begränsad tid, den ska finna sin form också.

Pressad mellan dessa Skylla och Karybdis trevar sig diktrösten fram för att sovra bland inttrycken och minnen, finna det väsentliga.

Diktens synkopiska och tryckande motsträviga rytm är inte svår att ta till sig. Upplevelsen av den skenande tiden delar vi alla (är det inte ett mysterium så säg?) och Johnson gestaltar den träffande med sitt goda poetiska och musikaliska gehör.

Vad som möter läsaren är

en röst som likt T S Eliots suggestiva och melankoliska ordmusik i dikten The Rock, efterlyser "livet vi förlorat genom att leva".

Men där Eliot är sakral och ödesmättad, är Johnson en spjuver som hellre spelar piano och skådar fåglar. Johnson drar sig inte för grovkornigheter och högt uppskruvad självironi om "sumprunkarpoem".

I en epilog träder avskalade strofer fram, kranen är avstängd och det återstår poetiska droppar. Det är en svallande avrundning på ett lyriskt stigfinnande i en värld där tiden går i otakt med själen.

Johnson är väl lämpad som guide med sin vardagsliga, finurliga, mark- och skogsbundna men samtidigt lodande röst.

Det finns passager som känns medsvpta av den ilande tiden och hade vunnit på att ses över, men det goda helhetsintrycket kvarstår.

ANDERS LAGERQUIST



Självironisk. Kulturredaktionens Anders Lagerquist hyllar saxdalenbördige Bengt Emil Johnsons nya diktsamling i vilken "kranen är avstängd och det återstår poetiska droppar".

Foto: STINA RAPP

Båthämtarna" inte längre rånmissstänkta

TORSDAG 4 OKTOBER 2007

Inblandade i den uppmärksammade båthistorien Lesjöfors för drygt en vecka sedan har nu hörts av sen. Det var då sex personer, flera från Ludvika mun, sökte upp en person i Lesjöfors för att ta baka den båt som en av männen i gänget hävdade honom.

Vi har fortfarande inte klarlagt ägandeförhållan- nära det gäller båda de inblandade båtarna, ber Tommy Bodin, utredare vid polisen i Kristine-

var lördagen den 22 oktober som sex personer till Värmland och

på internettorget Blocket.

Han har i polisförhör

När mannen inte fick den respons han hoppats på från polisens sida ringde han till ett antal kompisar och i två bilar styrde de mot Lesjöfors för att träffa den man som stod bakom Blocket-annonsen.

Vad som sedan hände är inte helt klarlagt men säljaren i Lesjöfors hävdar att han fått ta emot knynävsslag från en i gänget på besök.

I vilket fall sprang han från platsen och larmade polis.

ra bort motorn och såga bort gasreglaget. Men de blev upptäckta av ett vittne och beslöt då att ta med sig båda båtarna till Dalarna för att slutföra jobbet.

Efter ett omfattande polispådrag stoppades båttransporten mellan Fredriksberg och Tyfors och alla sex grep, misstänkta för rån.

– Men rån kan det nog inte bli fråga om. Däremot finns misstanke om miss-

De är nu beslagtagna av polisen i Filipstad.

– Vi måste försöka få klarhet i ägarfrågan, understyrker Bodin.

Fyra av de sex i "båthämtingen" är hemmahörande i Ludvika kommun. De övriga två i Örebro län.

Kompletterande förhör med de inblandade kommer att ske den närmaste tiden.

Fotnot: självtäkt: tillgreppsbrott som innebär att någon olovlig tar sig rätt

Snabba fakta | Lars-Åke
Wettercrantz

Alder: 67.
Familj: Hustru två unna barn och

att barnbarn

Yukio: Benedict

WILLIAM H. DODGE

bor: | Villa | Saxdaleh.

Intressen: Hantverk, renovering av
hus och skogsskötsel.

Hallå där

**Trams,
Forslund!**

Svar till Patrik Forslund,
den 3 oktober:

Patrik Forslund säger att det är fult att ljuga. Jag håller med om det. Jag blir förvånad när Patrik Forslund påstår att man inte gick till val på sankta bensinskatter. Kristdemokraterna liksom ledande moderater, bland andra Rolf Gunnarsson, lovade sänkt bensinskatt.

Om målsättningen är att hejda klimatförändringarna med några örens höjningar så är det bara trams. Man får misstankar att syftet egentligen ånyo är lättnader för storstadsbefolkningen, men det får vi nog reda på längre fram i mandatperioden. När Patrik Forslund påstår att alliansen har skapat 2 000 nya jobb på elva månader i Dalarna så är det bara trams. Att ge de redan arbetsföra jobb, Patrik Forslund, det



Foto: KARIN RICKARDSSON

Lars-Åke Wetter- crantz

som bokade in sin
"egen" bråckoperation
när dalalandstinget inte
klarade vårdgarantin

Är ditt ljumskbråck opererat nu?

— Ja, det är det.
Hur mår du?
— Jag mår jättebra och har
efter mitt första besök
i Örebro tog det två och
halv vecka innan jag blev
opererad.

– Jag är jättenojöd. Det var min hotellstund.

Åtta månader skulle du få lov att vänta på den första undersökningen i Falun. Men hur lång blev

Väntetiden hos Läkare
och runnen i Örebro?

— Tja, det tog förstås i
vanlig ordning lite tid
innan man i Falun fick iväg

med en kaffekopp bredvid mig under tiden

Har du haft några fler kontakter med Läkargruppen?
- Ja, jag blev faktiskt nästan chockad. Redan på morgonen, dagen efter operationen så ringde kirurgen Olle Bolin, som opererade mig och frågade hur natten varit, om jag sovit och om jag hade

några smärtor.
- Det kallar jag för
omsorg och service

HARRI KUUKKULA

Tallmogården
Konferens - Spa - Utbildning
Danskväll med Saxdalingarna

TISDAG 23 OKTOBER 2007

Marie Bergwall har köpt
Ludvika Rävvåla 64:30,
Malbacksvägen 18 Saxdalens
församling för 260 000 kr av **Inger**
Marianne Skog

Bengt-Emil
om Bengt-Emil.

Bentg-Eriksson gjorde Bengt-Emil Johnson ett mycket uppskattat arrangemang i Gamla Meken i Smedjebacken, om sig själv. Han hade fått arrangemanget av sina vänner i Werner Aspenströmsällskapet. Han fick själv genomföra det och bjuda in vilka vänner han ville. Med på scenen var musikforskare och skribenten Carl-Gunnar Åhlén, vilken också var den som var förde kvällens program framåt.



MÅNDAG 29 OKTOBER 2007

Tvekar inte att ställa upp

är fadderbarnen är mätta känner sig Rut trygg...

SAXDALEN

Det är inte åren i Amerika, inte tiden som luftrumsbevakare under kriget eller något annat spännande som Rut Trygg talar mest om.

Det är hennes besök på senare år i Lettland, som satt djupa spår.

- När jag ätit känns det extra gott då jag vet att sex andra munnar också blivit mättade, säger hon och tänker på sina fadderbarn.

Jubilens jubilar



på 1950-talet, arbeta i kiosk i Saxdalen och Blötherget.

1960 avled hennes mor. Rut gjorde då som hennes mor gjort 48 år ifrigare, reste till Chicago och arbetade i fabriken.

Rut hjälpte till med arbetet på gården i Rävvåla och gick sina sex år i folkskolan. Hon jobbade framför allt i familj för att vara exakt och gick en väv- och sykurs i Ludvika.

Men livet i byn började bli tråkigt, minns Rut, som kommit 19 år in i sin berättelse.

Andra världskriget hade brutit ut och med det möjlighet till en annorlunda syskelsättning. Rut åkte till Emådalen och deltog i spansingen efter främmande flygplan. Luftrumsbevakningen fortsatte för hennes del i Bräntbodarna och slutligen på hemmaplan i Rävvåla.

På taket till Storfors ladugård.

Ett annat lite ovanligare jobb som Rut hade en höst vid den här tiden var att skörra sockerbutor i Svedala i Skåne.

Efter kriget länade Rut pengar och låste på Fornby folkhögskola. Därefter jobbade hon några år på lasaretten i Örebro för att sedan,

baka med sin mor och stannde kvar. Fadern återvände 1927 till Amerika för att sälja huset, men depressionen kom och priserna föll. Det skulle dröja åtta år innan han återvände.

Rut hjälpte till med arbetet på gården i Rävvåla och gick sina sex år i folkskolan. Hon jobbade framför allt i familj för att vara exakt och gick en väv- och sykurs i Ludvika.

Men livet i byn började bli tråkigt, minns Rut, som kommit 19 år in i sin berättelse.

Andra världskriget hade brutit ut och med det möjlighet till en annorlunda syskelsättning. Rut åkte till Emådalen och deltog i spansingen efter främmande flygplan. Luftrumsbevakningen fortsatte för hennes del i Bräntbodarna och slutligen på hemmaplan i Rävvåla.

På taket till Storfors ladugård.

Ett annat lite ovanligare jobb som Rut hade en höst vid den här tiden var att skörra sockerbutor i Svedala i Skåne.

Efter kriget länade Rut pengar och låste på Fornby folkhögskola. Därefter jobbade hon några år på lasaretten i Örebro för att sedan,

baka med sin mor och stannde kvar. Fadern återvände 1927 till Amerika för att sälja huset, men depressionen kom och priserna föll. Det skulle dröja åtta år innan han återvände.

Rut hjälpte till med arbetet på gården i Rävvåla och gick sina sex år i folkskolan. Hon jobbade framför allt i familj för att vara exakt och gick en väv- och sykurs i Ludvika.

Men livet i byn började bli tråkigt, minns Rut, som kommit 19 år in i sin berättelse.

Andra världskriget hade brutit ut och med det möjlighet till en annorlunda syskelsättning. Rut åkte till Emådalen och deltog i spansingen efter främmande flygplan. Luftrumsbevakningen fortsatte för hennes del i Bräntbodarna och slutligen på hemmaplan i Rävvåla.

På taket till Storfors ladugård.

Ett annat lite ovanligare jobb som Rut hade en höst vid den här tiden var att skörra sockerbutor i Svedala i Skåne.

Efter kriget länade Rut pengar och låste på Fornby folkhögskola. Därefter jobbade hon några år på lasaretten i Örebro för att sedan,

USA och Lettland. Om hennes mamma fått råda hade Rut Trygg varit född i Chicago. I stället blev det i Saxdalen på den gård som hon längt senare överröst. Hon berättar stilsamt och med små bokstäver om sitt händelserika liv. De stora kommer fram i hennes engagemang

Foto: GUNNE RAMBERG

Det sista som en vädjan till alla som vill göra en insats.

– Ring Margit Rapp så ordnar hon kontakten med Maltaskolan, lyder 85-åringens uppmaning. Och skulle Rut Trygg lyckas ordna en eller flera faddrar, då har hon fått den present hon mest av allt önskar på födelsedagen.

BO JOHANNESSON
0240-882 06
bo.johannesson@calidio.se

hennes liv.

Rut brevväxlar – numera

med hjälp av dottern – och

skickar paket till "sina" barn. Som fadder betalar hon en tusenlapp per barn och skolår.

– För den lilla summan

vet jag att de får äta sig mätta. Visst känns det lite kluvert att de får mat medan deras kompisar kanske blir utan, men ju fler faddrar vi blir, ju fler barn blir det som får det bättre.

Rut har som mest haft två fadderbarn. I dag har hon sex, bland dem Greta.

– Jag har varit hennes fadder i åtta år, sen hon var elva. Hon var här hos mig i tre veckor och tyckte att det var det bästa som hänt i

Snabba fakta | Bengt Emil Johnson

Alder: 70 år.
Bor: I Saxdalen och Saltsjöbaden.
Familj: Hustrun Kerstin, fyra barn
och sex barnbarn.

Yrke: Författare, musiker och radio-
man.
Intressen: Sport.

ONSDAG 24 OKTOBER 2007

Hallå där...

Bengt Emil Johnson

poet, musiker och ordförande i Werner Aspensströmsällskapet



en tusenkönstnär?

Foto: PETER OHLSSON

Det är Råvalla kulturför-
ening och Saxdalen bibliotek som arrangerar. Hur
kom det sig att det blev
biblioteket?

– Jag frågade om jag fick
vara med på konstrundan
nu i helgen och det blev ja.
Eftersom det är "Ung 07"
och kulturlov denna vecka
passade det bra att visa en
ung mänsklig bilder.

Kvällen om dig är på lördag, den 27 oktober, vad
kan publiken vänta sig?

– En kväll i två delar, där
SARAH HJÄLM

Vad är det för typ av bilder
som du valt?

– Det är naturfotografier
och några har jag lagt in en
text på, från låtar som jag
tyckte passade bra till.
Några bilder är från min
resa på Irland, naturen där
är häftig. Sedan har jag en
bild på min fiol också.
Mest jag

Vilka instrument
spelar du?

– Jag spelar fiol och gitarr
näst. Sedan sjunger jag
tillsammans med Ann-
Louise Johansson vi är en
fä

Vilka inspirerar dig?

– Lars Winnerbäck. Och
just nu Fröken Underbar,
Stockholmsland som



Varför gör du ett program om dig själv?

– Därför att det är en
present som jag fick av
Werner Aspensströms-
sällskapet när jag fyllde allt
för många år i december
förra året.

– Är inte det svårt att rikta
fokus på sig själv?

– Jo, det var svårt. Men
samtidigt är det ju många
som kämper till mig, men
som inte vet allt vad jag
gjort. Dessutom blir det
inte ett program om indivi-
den, utan om resultaten i
form av musik och texter.

– Var blir arrangemanget?

– I Gamla melen i Smöde-
backen.

– Och när böjar det?

– Det blir halv sex på
kvällen.

– Vilka är det som deltar i
programmet?

– Det är personer som på
olika sätt varit med mig
hela vägen: min hustru och
sängerskan Kerstin Ståhl,

Du är en känd radiöröst,
musiker, poet – men även
ornitolog?

– Det där läter lite för

HARRI KRIKKULA

0240-882 02

NÅgon favorittågle?

– Svår fråga, men jag får
den ibland. Det varierar lite
med årtiden, men
härmångaren – Hippolais
icterina – är en favorit. För
att den är så virtuos. Den
härmår men är samtidigt
mycket personlig.

Gillar du fågelsång?

– Ja, det är det finaste som
finns.

HARRI KRIKKULA

0240-882 02

Måndag 5 november 2007



Buddhistisk ceremoni i Saxdalen

SAXDALEN

Thongsee Hansson Rak-suthee och Anna Johansson bjöd i helgen in närmare 100 personer, de flesta thailändsare bosatta i Sverige, till en buddhistisk ceremoni i Saxdalens Folks hus.

Phra Pritsadang Woralert, munk från templet Wat Buddha i Göteborg, var ceremoniens och meditationens ledare.



En kvinnlig deltagare försjunken i meditation.



Phra Pritsadang Woralert är buddhistisk munk, verksam i Göteborg.



– Vi är fem personer här i trakten som hjälpts åt med arrangemanget, förklarade Anna Johansson, som vid sin sida hade Thongsee Hansson Rak-suthee, också hon bosatt i Saxdalen.

Ett av syftena med mötet var att samlia in pengar till buddhistisk verksamhet i Sverige och till ett stort tempelbygge i Thailand. Via satellit kunde deltagarna i Folkets hus följa en stor ceremoni samtidigt i Thailand.

Beskedet om att 40 000 kronor samlades in under ceremonin i Saxdalen möttes med applåder och jubel.
– Vi brukar samlas en gång i månaden på olika platser och nästa gång blir det i Borlänge den 2 december, förklarade Anna Johansson.

Torbjörn Svensson

Från ett tempel i Göteborg hade Phra Pritsadang Woralert och hans medhjälpare Sum Bon kommit för att leda ceremonin i Saxdalen.



Vår käre Broder

Karlrsson

* 1 april 1922
died hastigt lämnat
ss i sorg och saknad.

Saxdalen
den 31 oktober 2007

Ulla
Eskil och Christina
vrig släkt och vänner

Flitig så länge
krafterna räckte
verksam i all Din tid.
Döden till slut
Din livslåga släckte
vila nu Bror, vila i frid.

gravningsgudstjänsten
er rum i Grangärde
avkapell fredagen den
10 kl. 12.00. Efter akten
ojudes till minnestund
Saxenborg. O.s.a till
nus tel. 0240-10503
ast den 12/11.

ag 13 november 2007

Kindmark har köpt
ika Rävvåla 48:3,
ackvägen 57 Saxdalen
75 000 kr av Lennart
er och Eva Tjäder

Juhlin och Lars Juhlin
köpt Ludvika Rävvåla
3, Saxenvägen 88
dalén för 340 000 kr av
t Lennart Renström

Ensio Kirsilä har
t Ludvika Rävvåla 1:24,
ovägen 5 Saxdalen
100 000 kr av Susann
ahl

ndag 26 november 2007

djur påkört

DALEN Ett rådjur blev påkört på Saxenvägen på lördagen. Det sprang från platsen och eftersöktes därefter av polisen.

en koppar rget

Boliden planerar redan
nu ett nytt borprogram.

Nyligen sökte Boliden
efter en flyggeofysisk undersökning
området omkring
4075 hektar i finnmarkerna
öster om Grängesberg
och Ludvika
kommuner. Också i den in-
mutningen vill Boliden leta
efter koppar.

Om borrhållarna resul-
terar i brytvärda fynd finns
idéer om att gå ned till den
djupa fyndigheten via en
snedbana från Björnhytte-
hället.

Bojoffer

Tisdag 6 november 2007

James Daly har köpt
Ludvika Rävvåla 2:141,
Limslagarvägen 6 Saxdalen
för 360 000 kr av Rolf
Pålsson

Fredag 9 november 2007

Annan verksamhet i gamla Konsum

GRÄNGESBERG Gerry Persson, 60, Saxdalen, har fått bygglov för "ändrad användning" beträffande 371 kvadratmeter i källarplanet i före detta Konsumfastigheten på Örntorp i västra Grängesberg.

Bygglovet innebär att lokal delen kan byggas om till verkstad där finmekanisk verksamhet avses bedrivas.

- Ingenting är klart ännu, säger fastighetsägaren Gerry Persson som tills vidare vill ligga lågt med kommentarer. Han uppger dock att tanken är att hyra ut lokalerna och att hyresgästen tänker sig att ha en verkstad i källaren.

Fredag 9 november 2007

Ska vårda vilda djur

SAXDALEN Per-Olof Hansson, bosatt i trakten av Saxdalen, är medlem i riksförbundet KFV (Katastrofhjälp fåglar och vilt). Han planerar att på sin gård ta hand om och vårda och rehabilitera vilda djur som skadats i exempelvis trafikolyckor. De djurarter han tänker ta emot är bland annat ekorrar, igelkottar, harar och fåglar upp till ormvråks storlek. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd ska ges för verksamheten. Miljö- och byggnämnden i Ludvika diskuterade ärendet i onsdags och beslöt att yttra sig positivt. Detta underförutsättning att Per-Olof Hansson uppfyller vissa villkor när det gäller lokalkernas beskaffenhet.

Tisdag 27 november 2007

Alvar Jansson-Orre har köpt
Ludvika Rävvåla 2:103 för
45 000 kr av Ivan Eriksson

Lördag 17 november 2007



Vindkraftverk på Hunflen i Äppelbo.

FOTO: KJELL JANSSON

Boliden vill värna om egna intressen

GRÄNGESBERG
Bolaget Boliden Mineral är kritisk till hur Stena vill placera några av sina tolv planerade vindkraftverk på Saxberget.

Dessutom har två privatpersoner och Saxdalens byalag synpunkter på Stenas bygglovsansökan.

Boliden Mineral konstaterar i sitt yttrande om Stena-projektet att det kan komma att påverka bolagets egna vindkraftsintressen i området, där man är markägare.

Boliden är nämligen delägare i vindkraftsföretaget Vindin AB och man anser att Stenas fortsatta expansion hindrar ett maximalt utnyttjade av området för vindkraft.

inte att de tolv verken är placerade i ordnade geometriska mönster.

Man vill därför ha en dialog med Stena för att utnyttja området på bästa sätt.

Två privatpersoner har i egenskap av markägare i området också skrivit till kommunens miljö- och byggnämnd.

Båda vill flytta några verk eftersom de anser att de kommer att bli störande med ansökt placering.

Det samma gäller Saxdalens byalag.

Synpunktarna kommer att sändas till Stena för bemötande och den 5 december räknar kommunens miljö- och byggnämnd att ta ställning till Stenas ansökan om bygglov för de tolv vindsnurrorna.

Antikdeckarna till Gränges

Gerry Persson blir riksbelkant i TV4:s program

GRÄNGESBERG
Ett föremål från Grängesberg ska visas upp i TV4:s serie Antikdeckarna.

Det är Gerry Persson som har sålt någonting värdfullt, men vad det är för någonting kan han inte avslöja än.

Gerry Persson öppnade 1 000 ting i mitten av 80-talet för återvinnings skull, en affärssidé som med åren blivit mer av en samlarverksamhet.

– Det är känslan. Jag har alltid tyckt om gamla grejer. Inte rökoko eller liknande saker, utan återvinnning är mer min grej. Jag tycker att

det borde vara förbjudet att slänga saker på sopptippen, åtalbart. Det har kostat miljö att tillverka och då ska de användas tills de inte går att använda längre, säger han.

Kunder från hela Sverige besöker Gerry Persons butik för att göra kap och för en tid tillbaka fick han besök av Pontus Silfverstolpe från serien Antikdeckarna. När teamet sedan lämnade Grängesberg gjorde de det

FAKTA

Antikdeckarna

I Antikdeckarna ger sig antikexperten Anders Welander och Pontus Silfverstolpe ut på jakt efter glömda och gömda dyrgripar. De besöker svenska källare och vindar och fintkamrar loppmarknader och boder efter föremål som senare ska säljas på auktion. I varje avsnitt besöks en privatperson och en prylbod och målet är att sakerna de hittar ska inbringa så mycket pengar som möjligt på auktionen i slutet av programmet.

med ett fynd i bagaget.

– Av alla saker valde de ut den som verkade häftigast, säger Gerry Persson, som själv har haft föremålet i sin ägo innan han la ut det till försäljning i butiken.

Men vad det är för någotting som kommer att visas upp i tv kan han inte avslöja innan programmet visats.

Fotnot: Avsnittet sänds i TV4+ den 15 november

Thérèse Larsson
023-935 00
therese.larsson@dalid.se



Gerry Person i Grängesberg har sålt ett värdfullt föremål som kommer att visas i teveserien Antikdeckarna.

FOTO: PETER OHLSSON

V-mässigt antikfynd hos Gerry av sköna slantar till Bris

Tisdag 27 november 2007

NGESBERG
y Persson i antik-
ren Tusen ting
ngesberg är nöjd.
ns bidrag till
rogrammet Antik-
arna genererade
nt bidrag till orga-
tionen Barnens rätt
nhället (Bris).

vägjutna amplar från
om antikdeckaren Pontus
Silfverstolpe fick köpa av
on för en tusenlapp i bu-
gick för 20 500 kronor
e auktionerades ut i pro-
met.

Jag tycker det känns bra
arkastningen går till ett
ändamål, säger Gerry
on, som inte ångrar det
att han sålde amplar
billigt.

Amplarna, från Näver-
kvarns bruk, användes på
den tiden som dagens mar-
challer och hade olja som
bränsle.

- Jag köpte dom mer eller
mindre som skrot tillsam-
mans med en del annat för
ett halvår sedan. Jag tänkte
själv använda dem som
prydning hemma i trappen
men de passade inte så jag
tog tillbaka dem till affären.

Och där hittades de alltså
av antikdeckaren Silfver-
stolpe.

Han gick runt i butiken
och kollade vad jag hade och
så kom han fram med ampla-
rna. Han sa redan då att de
kunde vara värdar mellan
10 000 och 20 000 kronor,
konstaterar Persson.

Det blev också fem tim-
mars filmande i butiken lik-
som i Perssons lokal på Örn-
torp och bara en bråkdel vis-
sades i programmet.

Det är kul att få lite rek-
lam och dessutom fick jag
en dvd-kopia på allt film-
material.

Torbjörn Svensson
0240-882 15
torbjorn.svensson@daltid.se

Det var i Gerry Perssons antik-
handel i Grängesberg som
antikdeckaren Pontus Silfver-
stolpe hittade amplarna, som
han fick köpa för en tusenlapp.

FOTO: PETER OHLSSON



FAKTA

Tv-programmet Antikdeckarna

► **Antikdeckarna** går i TV4 Plus och är nu inne på femte säsongen. Programledare och antikdeckare är Anders Welander och Pontus Silfverstolpe. Den ene letar i hem efter intressanta och värdefulla föremål medan den andre försöker fynda på loppmarknader och hos antikhändlare. På den efterföljande auktionen avgörs vem som är just det programmets bäste antik-deckare. Blir det loppisfyn-
det eller arvegodset som får det högsta priset?

Medlemmar i svenska kyrkan

► Antal medlemmar som
lämnat församlingen i år:

Grangärde: 33
Grängesberg: 43
Säfsnäs: 5
Ludvika: 78

Grängesberg: 2
Säfsnäs: 0
Ludvika: 13

► Antal nya medlemmar i
församlingen i år:

Grangärde: 3

Så många medlemmar har
församlingen:
Grangärde: 3248
Grängesberg: 2823
Säfsnäs: 853
Ludvika: 13 638



Johansson från Saxdalen är med i svenska kyrkan och hon har inga planer på att begära utträde. "Nej, jag vet inte varför jag skulle gå ur", säger hon.

FOTO: PETER OHLSSON

Högre löner för hundratals kommunanställda

Fredag 30 november 2007

LUDVIKA

Tjänstemännen vid Ludvika kommun har fått klart med sina nya löner.

Lönerna har höjts med 200-1 800 kronor i månaden.

- Flertalet av de 290 anställda som arbetar inom SKTF:s avtalsområde har fått löneökningar på 550-800 kronor. Lönerna sätts ju individuellt och högsta enskilda påslaget är 1 800 kronor och lägsta 300 kronor, säger Håkan Andersson, förhandlingschef vid kommunen.

För de 440 fast anställda inom lärarområdet har lönerna höjts med 550-800 kronor för de flesta.

- Längsta påslaget är 200 kronor och högsta 1 475 kronor. I kommunen har vi 134 fast anställda 1 - 7-lärare, 83 stycken 4 - 9-lärare, 170 förskollärare och 40 fritidspedagoger.

25 anställda inom SSR (Sveriges socialsekreterares riksförbund) avtalsområde har fått lönerna höjda med



Håkan Andersson är kommunens förhandlingschef.

FOTO: CLAES SÖDERBERG/ARKIV

som lägst 200 och som mest 1 370 kronor. Flertalet hamnade i spannet 600-900 kronor.

- Avtalet gäller för perioden 1 april 2007 till den 31 mars 2008 och retroaktiva pengar betalades ut med novemberlönern, upplyser Håkan Andersson.

Räknat i procent höjdes lönerna inom SKTF:s område med i snitt 3,4 medan socialsekreterarna och lärargruppen fick cirka tre procent.

Den något större höjning-

en för SKTF förklaras enligt Håkan Andersson med att här fanns en särskild pott för kvinnor som tjänade under 20 000 kronor. Den gruppen skulle i snitt ha löneökningar på fyra procent.

Vad gäller de 1 340 fast anställda inom kommunalfackets område så pågår förhandlingar om lönerna som ska gälla för perioden 1 januari 2008 till den 31 mars 2009.

Anställda inom kommunals avtalsområde kan se fram emot genomsnittliga

Kommunalrådets års-lön höjs med 18 606 kronor.

lönehöjningar på 9,73 procent. Men även på detta område tillämpas individuella lönar och därfor är det fortfarande oklart hur stora påslagen blir för respektive individ.

Slutligen kan nämnas att kommunpolitikernas arvoden höjs med 3,4 procent från 1 januari. Alla politikerarvoden - från kommunalrådet Maria Petterssons lön till sammanträdesarvodet för politiker i kommunfullmäktige - baseras nämligen på SKTF:s genomsnittliga löneutfall föregående år.

För kommunalrådets vidkommande innebär det att hennes årlön höjs med 18 606 kronor till 565 869 kronor.

Torbjörn Granling

Måndag 3 december

Skoterbrand i Saxdalen

SAXDALEN Brand i en skoter förorsakade bråkutsryckning till en adress i Saxdalen på fredagskvällen.

Bränden kom snabbt under kontroll men släckningshastigheten uppges ha fått diverse förhindrande faktorer vid händelsen.

Onsdag 5 december

SVAR PÅ TAL

Skyddsjakt på homo sapiens

Svar till Rolf Karlsson, den 3 december

Hör du Rolf! Djurvern det vill säga, vän med vilka djur då? Byter husdjuren, ja de som inte hotar din existens, den största predatorn av dem alla, människan, som har blivit alldeles för mångfalden över hela jorden. Tänk det du! Kanske behövs det avskjutning?

Eva Saxdalen

RUBINBRÖLLOP
Vill gratulera våra föräldrar Anna-Greta och Claes Johansson i Saxdalen på deras 40-åriga bröllopsdag den 2 december. Kramar från Lisa och Stina med familjer.



Eleonor Jungmarker och Tomas Jungmarker Johansson, Saxdalen, fick den 3 december en son som heter Gustav. Han var 51 cm lång och vägde 3 900 gram. Storasyster heter Tuva.



BILDINSÄNDARER ins@daltid.se

Fredag 7 december 2007

Bygglov för 12 vindkraftverk

SAXDALEN Miljö- och byggnämnden gav i onsdags bygglov för 12 vindkraftverk. Fyra på Saxberget, sex på Boberget, ett på Fjällberget och ett på Gropberget.



Bengt Emil Johnson, en av de verkliga veteranerna i Sverige inom den experimentella konstmusiken, tycker att det är stimulerande att samarbeta med vad han kallar "näst-nästa generation".

FOTO: GUNNE RAMBERG/ARKIV

Stor musikturén för Bengt Emil Johnson

DALEN

I samarbete över generationsgränerna pågår mellan poeten Bengt Emil Johnson och den unga tonsättaren Malin Bång. Nu ger de sig ut på turén med föreställningen *Bakom, bortom*.

Konstnärer och utök, som poesi, performance musik - instrumental och elektronisk - blandas i den sista föreställningen. Det är så roligt att få ihop med näst-nästa generation, tycker Bengt Emil Johnson, som tillhör de få veteranerna inom experimentella nutida musiken. Sedan på 60-talet var han Kerstin Ståhl (mezzo-

sopran) centralfigurer i gränslandet mellan musik och poesi.

Nu har Johnsons senare poesi fungerat som inspiration för större delen av programmet. Främst texten *Sjömansblock* som tonsatts av japanen Rei Munakata. Men också för Malin Bångs tonsättning *Fragile Black Wings*. Det blir också performance med paret Johnson och Ståhl.

- Jag reciterar och Kerstin sjunger och utövar röstkonst. Det blir mycket avancerade rösljud i Rei Munakatas komposition, det japanska märks i starka accenten och snabba rytmiska läten ihop med flöjt.

Samarbetet började med att Bengt Emil Johnson och Malin Bång för ett par år sedan fick i uppdrag av Sveriges Radio att göra ett gemensamt verk. Resultatet - *Bakom, bortom* - uppfördes under Stockholm New Music 2006 och blev början till ytterligare projekt på Malins initiativ.

Det finns en väldig bredd inom dagens musikskapande tycker Bengt Emil Johnson.

Genregränserna har lösts upp och det finns många aktiva unga inom nutida

experimentell musik.

- Datorn har betytt mycket. Förr satt vi i studion och arbetade med elektroniska inslag på band. Nu finns nya möjligheter med liveframträden ihop med datorproducerad musik.

Turnén pågår till den 1 december. Den inleds på Norrköpings Konstmuseum, sedan fortsätter den till Göteborg, Härnösand, Malmö och Växjö.

Närmare än så kommer inte turén Dalarna, men det beror på att det är så få arrangörer som satsar på nutida experimentell musik.

I det här fallet är det RANK (Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik) som är samarbetspartner.

Marianne Törner



HALLÅ DÄR
THOMAS TILLMAN
Delägare i Tillmans bär-
odllingar i Grangärde

Vad är det ni bygger i Gran- gärde?

– Vi bygger bland annat en ny butik och dessutom personalutrymmen och en presshall, vi behöver en större butik i takt med att vårt sortiment har utökats.

Vad är det för nya pro- dukter ni nu ska sälja?

– Det kommer nya produkter hela tiden, nu det främst någon ny marmelad, men vi lanserar 3-5 nya produkter varje år och räknar med att göra det fortlöpande.

Vad ska ni göra mer i den nya byggnaden?

– I den nya presshallen ska vi pressa båt, vinbär jordgubbar, blåbär och lingon, vi hinner inte riktigt med i den utrustning vi har idag.

Kommer detta att på- verka personalstyrkan?

– Ja, det tror jag nog, dels behöver vi en till i butiken och dels en som ska jobba med att pressa bär, så sammantaget kommer vi förmögligen att anställa ett par personer.

Säljer ni mer färdiga produkter nu, som saft, sylt och marmelad?

– Viss är det så, vi ökar

Torsdag 27 december 2007



Varghatare och medlemmarna i Ku Klux Klan har en hel del gemensamt, tycker Eva.

Samma grogrund som Ku Klux Klan

Tänk vad man hela tiden

varghatare. När dessa är

inte till angrepp på mäns-

klar och därför kan de inte

FOTO: GUNNE RAMBERG

miljö och ekologiska pro-
dukter, i dag har medveten-
heten ökat och vi säljer
mycket till barnfamiljer.

**Vår för just till barn-
familjer?**

– Jag tror att människor
är mer noga med vad de ger
sina barn. Ska barnen ha
jordgubbsaft så vill föräld-
rarna att det ska vara bara
naturliga råvaror och inte
produkter med färgämnen.

Sven Thomsen

0240-38204

SNABBA FAKTA

Thomas Tillman

▲ **Alder:** 38
▲ **Familj:** Sambo Marie och
tre barn

Bor: Villa i Saxdalen
Fritidsintressen: Motionera
och snickra

Vilka är därför kunder?

– Tidigare var det männi-
skor som var väldigt med-

Tisdag 18 december -07

Robert Jansson och Malin Jansson har köpt Ludvika Rävvåla 30:1, Kallhavvägen 1 Saxdalen för 1 300 000 kr av **Karin Anne Marie Anderssons Dödsbo**

SVAR PÅ TAL

Från sagans värld till verkligheten

Svar till "Rödluvan" och Katt Sören,
den 11 december

– Människohatare? Sådana finns inte. Däremot tror jag att "Rödluvan lever på 1800-talet i sin syn."

Då ansåg man att om man var vän med vargen var man klädd i så kallade ulvkläder.

Kryp ur sagans värld och in i verkligheten och samarbete för ett bättre förhållande män-